

HET BANKJE

Door Trudie Galama

Het eenoudergezin was ook Tiny Rietkerk opgeval-
len. De stoet van één witte zwaan met vier grijze
jonge zwanen zwom in de vijver statig voorbij.

Toen Tiny 38 jaar was, is zij is als hoofd van de
huishouding in Gouwestein komen werken. Later
kreeg ze de functie van adjunct-directeur. Toen zij
63 was is zij met pensioen gegaan. Zij werkte en
woonde al die jaren in Gouwestein en later in Bin-
nenhof. Nu is ze weer terug in Gouwestein en hoopt
volgend jaar 90 te worden.

'Bij het oude Gouwestein had je vroeger ook een
vijver met daarin twee witte zwanen', vertelt Tiny.
'Zij heetten Jan en Truus. Maar voor wat kleur in de
vijver ging ik naar Noord-Holland voor de aankoop
van twee zwarte zwanen. Ik heb de zwanen in twee
jute zakken, met een gat erin waar de kop door-
heen stak, op de achterbank van mijn auto naar
Gouda vervoerd. Zo af en toe hoorde ik achter mijn
rug wat protesterend geblaas. Ze hebben in
Gouwestein een goede tijd gehad.'

