

BUUR(T)PRAAT

Door Tineke Mocking



Vanmorgen is mijn tocht naar de Winterdijk, Huize Winterdijk om precies te zijn. Ik ben er al heel vaak langsgefietst van of naar Hoogvliet of de sportschool. Maar er nog nooit naartoe afgeslagen. Nu dus wel want ik heb afgesproken met Lianne Damers, die daar werkzaam is.

Lianne is geboren en getogen in Alphen aan den Rijn. Waar ze tot haar 24e gewoond heeft. Ze kwam in Gouda terecht toen ze naar de middelbare school, de Driestar, ging. Ze is na haar opleiding tot verpleegkundige eerst blijven werken op haar stageplek in Hazerswoude-Dorp. Ze leerde Matthijs uit Krimpen aan den IJssel kennen en samen gingen zij op zoek naar een huis

er 'tussenin'. Gouda leek hen een goede optie.

In juni 2011 is ze gaan werken bij Huize Winterdijk. In december 2011 is ze getrouwd met Matthijs en zijn ze ook in Gouda komen wonen. Ze hebben samen 2 zoons, Mertijn van 9 en Rens van bijna 4 jaar. Rens is er vandaag bij want zijn oppas is ziek. Maar Rens kun je er heel erg goed bij hebben, hij speelt heel rustig met zijn meegebrachte speeltjes.

Huize Winterdijk, ik vind het er direct al geweldig uitzien. Mooie ruime opzet, brede gangen, licht van kleur.

Lianne is er in 2011 begonnen als verpleegkundige en sinds 2018 manager zorg. Boven, zoals Lianne dat aanduidt, wonen mensen zelfstandig en is er thuiszorg in mindere of meerdere mate. De thuiszorg wordt ingekocht. Beneden is er verpleeghuiszorg voor dementerenden.

Wat zijn zoal de taken van een manager zorg?

Naast het schrijven van beleid stuurt Lianne de zorgteams aan. Zo ook het team dagopvang.

Welke activiteiten vinden er zoal plaats?

Toevallig werd er gisteren voor het eerst een wintermarkt georganiseerd met verschillende standjes waar je zelfstandig je kerstpakket kon samenstellen.

Er was een stand met Oh la la chocolade, planten/bloemen en decoratiemateriaal, kaas en noten, schoonmaakmiddelen en ook kon er een cadeaubon voor een vishandel gekocht worden. Voor mensen die dit niet zelf konden doen was het mogelijk een standaard kerstpakket te kopen.

Rond september is er altijd rommelmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de zorg waar bijvoorbeeld attributen voor de zorg van aangeschaft kunnen worden.

1 x in de maand gaan vrijwilligers, en dat zijn er veel, wandelen met mensen van de dagopvang. 1 x in de maand is het ook patatdag. In de mosseltijd is er een mosseldag. Binnenkort komt er een paardentram waar mensen in kunnen stappen voor een ritje. 's Zomers komt er een roodtruck hofijskraam.

Kortom, er is altijd wel wat te doen. Zo was er gisteren een eerste eindejaarsdiner. Vandaag het tweede.

Lianne noemt het een dorp in een huis; elke dag een bakker, 1 x in de week een groenteboer, 1 x in de maand een kapper. Binnenkort, in januari, viert Lianne feest, ze viert haar twaalfeneenhalfjarig jubileum.

Alvast gefeliciteerd Lianne en nog heel veel plezier in Huize Winterdijk.

