

**BUURTPRAAT – DICK JASPERS***Door Tineke Mocking*

Ik ben dit keer in wooncomplex Gouwestaete dat 37 seniorenwoningen bevat.

Nog maar pas was ik bij de nieuwjaarsborrel van onze wijk, Nieuwe Park, die plaatsvond bij Bunnik op het Lombokterrein. Het was, behalve gezellig babbelen en borrelen, ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met mensen die ik nog niet eerder was tegengekomen en te kijken of er nog gegadigden tussenzaten voor een interview. De stemming was prima, dat helpt, en ja hoor, men was erg in de mood voor een gesprekje met mij.

Zo onder andere ook Dick. Dick is een rasechte Gouwenaar, geboren en getogen in Gouda. Opgegroeid aan de Burgvlietkade langs de Breevaart. Daar heb je vast nog wel eens op geschaatst merk ik op. En dat beaamt Dick ook volmondig. Toen er nog ijs was ja.

Dick is inmiddels 80 jaar. Hij was al jong lid van Sociëteit Concordia gelegen aan de Westhaven. Het heette toen nog Rooms Katholieke Leesvereniging. Maar er werd weinig gelezen zegt Dick. Wel werd er o.a. gedanst. En zo leerde hij zijn vrouw Grada kennen op de elfde van de elfde toen er een carnavalsfeest werd gehouden. Weet je nog of je ook verkleed was vraag ik. Maar dat weet Dick niet meer. "Een boerenkiel met een zakdoek om de nek denk ik" zegt hij.

In 1970 zijn ze getrouwd. Grada en Dick hebben een zoon, Mark, en inmiddels ook een schoondochter Sonja en een kleindochter Esmee. Dick werkte in het verzekeringswezen en Grada was maatschappelijk werkster. Zij woonden aanvankelijk aan de Walraven van Halllaan, later en tot voor kort aan de Han Hollanderweg. Allebei vlakbij de sportvelden waar Dick en Grada ook jarenlang met heel veel plezier lid zijn geweest van tennisvereniging Be Quick. Ze hebben de

vereniging groot zien groeien.

Dick en Grada zijn ook actief geweest in de Katholieke kerk. In de OLV Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan deden Grada en Dick vrijwilligerswerk. Grada was vooral actief op sociaal gebied, Dick verzorgde de actie Kerkbals, geld inzamelen nodig voor het behoud en onderhoud van de kerk. Verder coördineerde hij ook de verspreiding van het parochieblad. De kerkgemeenschap in Gouda is zodanig gekrompen dat er nu nog slechts één van de drie kerken over is, de Josephkerk aan het Aalberseplein. Grada's uitvaartdienst heeft gelukkig nog gehouden kunnen worden in "hun" kerk aan de Krugerlaan. Door coronamaatregelen mochten er helaas maar 30 personen bij aanwezig zijn.

Dick is op zijn 62e met pensioen gegaan, Grada vrij snel daarna op haar 58e. En gelukkig hebben ze samen nog 10 jaar van hun pensioen mogen genieten. 10 Jaar waarin ze mooie reizen gemaakt hebben. Ook nog cruises want ze hielden beiden van varen.

Naast tennis was Dick een enthousiaste zeiler. Hij heeft nog een tijdje wedstrijden gezeild. Zijn ouders hadden aan de Platteweg in Reeuwijk al een zomerhuisje, zijn schoonouders aan de Groene Ree. Dus de Reeuwijkse plassen zijn zeer vertrouwd en geliefd bij de familie. Dick heeft hier nog steeds een zomerhuisje dat hij inmiddels aan zijn zoon heeft overgedaan. Hij is er nog graag een paar maanden per

jaar waar hij kan genieten van de plas maar met zeilen is hij wel gestopt.

Grada en Dick hebben ook nog als vrijwilligers gewerkt voor de Voedselbank waar Grada mensen aannam en Dick allerlei hand- en spandiensten verrichtte. Grada is in 2015 ziek geworden, na behandeling aanvankelijk hersteld maar na een aantal jaren weer ziek geworden en uiteindelijk in 2020 overleden. Na ongeveer anderhalf jaar is Dick naar Gouwestaete verhuisd waar hij nu ongeveer een jaar woont.

Toen Dick, om overlijdenskaarten te versturen, nog op zoek was naar adressen vond hij dat van een buurjongen/schoolvriend die intussen al weer een tijdje in Suriname woont. Die kwam 6 december 2020 naar Nederland maar kon pas, gedwongen door coronamaatregelen, 15 januari weer terug. Hij moest dus noodgedwongen 6 weken in Nederland blijven. Hij verbleef toen bij Dick in huis. Als tegenprestatie voor zijn verblijf heeft hij een foto van Grada meegenomen en een portret geschilderd. Dat hangt nu te prijken in de kamer en Dick is er trots op.

Ik heb mijn kop rooibosthee op. De verhalen zijn voor nu ook op. Ik doe de pen en opschrijfblok weer terug in de tas en neem afscheid van Dick. Bedankt Dick, voor dit gesprek. Ik wens je nog fijne, actieve, gezonde jaren toe in Gouwestaete.

