

BUUR(T)PRAAT

Door Tineke Mocking



Vandaag blijf ik vlakbij huis. Slechts 3 huizen verder zijn Annemarie en André sinds oktober 2022 komen wonen.

Zij zijn beide geen geboren Gouwenars maar echte Zeeuwen. De ouders van Annemarie komen oorspronkelijk uit Overijssel waar het in de 50er jaren moeilijk was om een baan te vinden. Toen haar vader als leraar een baan kon krijgen in Vlissingen zijn ze daar naartoe verhuisd en is Annemarie in Zeeland geboren en getogen. Er werd veel gemuseiceerd in het gezin waarin Annemarie opgroeide. Haar ouders vonden het belangrijk dat de kinderen een muziekinstrument leerden bespelen. Voor Annemarie viel de keuze op viool. Verder was er nog een cello. Wat ze nog misten was een pianist. Die vonden ze in André.

André's familiegeschiedenis gaat ver terug en is terug te vinden tot 1400. Het is een geslacht van akkerbouwers. Ik zag een prachtige foto van Opa en Oma aan tafel zittend, etend, Oma met een prachtige Zeeuwse klederdracht; een traditionele muts met oorijzers en een brede haarrol op het voorhoofd.

André en Annemarie zaten op dezelfde middelbare school. Ze hebben een hele geschiedenis samen. Vooral een muzikale. Die bracht hen samen. Ze zaten samen in het schoolorkest. En hebben zo menige uitvoering gegeven. André is organist. Hij vindt alle toetsinstrumenten mooi. En heeft dan ook in huis een piano, een orgel en een spinet staan.

André gaat in Rotterdam rechten en criminologie studeren. Annemarie komt, net als haar vader, in het onderwijs terecht. Werkt nu inmiddels als onderwijsbegeleider in Gorinchem en omstreken. Mij zeer bekend. Ik heb 28 jaar in Woudrichem gewoond en jarenlang lesgegeven in Gorinchem. De regio Gorinchem is me dus zeer vertrouwd.

De studietijd was ook de tijd dat ze een relatie krijgen. Samen komen ze in Gouda te wonen, aanvankelijk in Korte Akkeren om via Plaswijck uiteindelijk in Nieuwe Park neer te strijken waar ze met hun zoon Lucas wonen. Dochter Marte woont in Leiden waar ze dezelfde studierichting heeft gekozen als haar vader, rechten en criminologie.

Nieuwe Park vinden ze top. Ze verzuchten nog bijna elke dag, wat wonen we hier toch mooi! Wat een fijn huis, wat een fijne plek. Dat kan ik alleen maar volmondig beamen. Hun huis leent zich ook voor optredens en zeker, in hun straatje passend, muzikale optredens.

Daar is 'Gluren bij de Buren' natuurlijk heel geschikt voor. Gluren bij de Buren vindt 2 x per jaar plaats, in voor- en najaar. Er vinden dan optredens plaats, voornamelijk in huiskamers. Het is heel erg divers van muzikale optredens, toneel, cabaret, voorlezen, gedichten, performance tot poppenspel, alles kan.

Zondag 4 februari is het zover! Het programma is te vinden op www.glurenbijdeburen.nl bij de plaats Gouda.

André en Annemarie doen mee. Natuurlijk, hoe kan het anders, een muzikaal optreden met het Van Swieten Consort. Samen met vrienden en vriendinnen brengen ze vocale en instrumentale kamermuziek uit de (vroeg)barok. Met o.a. Sweelinck en Bach. Ze wonen in de Van Swietenstraat. André is eens gaan duiken in het leven van Van Swieten. Wat was dat voor man? Dat voerde ver terug in de tijd. Hij is watergeus geweest in 1480. En hij heeft nog in Gouda in het kasteel gewoond. Van Swieten is inspiratiebron geweest voor de naam, Van Swieten Consort. Oude muziek is ook de keuze van Van Swietenstraat 5.

Tot slot, ik doe ook mee aan 'Gluren bij de Buren'. Ik ben locatie en treed ook op. Met een performance. Over kunst. Over kleuren en vormen. Ik zing er over. Heb ook een stoffen sculptuur aan die ik, onder het zingen, van vorm verander. Niet duidelijk? Kom dan gewoon kijken. Kattensingel 44B.