



Wijkkrant

NIEUWE PARK



INHOUD

Van de redactie	2	Buur(t)praat	6
Het Bankje	2	Vanuit het wijkteam	6
Groen in de wijk	3	Gouwestein Nieuws	7
<ul style="list-style-type: none"> • Bollen met loof • Maak je tuin groener en bestel de gratis tegeltaxi • De Boom • De Boom en de controle • Een berg groenafval 		Zwerfafval	7
Centrum voor Dierenhulpverlening	4	Vogels in de wijk: de eend	
Volière	4	Activiteiten in de wijk	10
Verslag van de Lente-Parktop van de voormalige GPB, mei 2023	5	<ul style="list-style-type: none"> • Het boek over de wijk Nieuwe Park en de rondwandeling • Enkele reacties op het boek • Opslag extra boeken • Creacafé mei • Jeu de boules • (Beter) Leren Schaken 	
Ingekomen stuk	5		

VAN DE REDACTIE*Door Trudie Galama***Boom**

Als argeloze voorbijganger verwacht je dat een boom blijft staan. Als de jonge blaadjes komen, kijk je even omhoog. Als de bladeren vallen, schop je ze voor je uit. Maar de boom in het Crabethpark vroeg aandacht. Hij ging er zelfs scheef voor staan. Lees verder op blz. 3

**Boek**

Het boek over de wijk Nieuwe Park is uit. Er is maanden aan gewerkt. Nu zijn de 1100 exemplaren ingepakt en bezorgd, met dank aan alle vrijwilligers. Onderuit gezakt op de bank of aan de wandel, kunt u ervan genieten. Lees verder op blz. 10

Ballen

De Jeu de boules baan ligt er weer picobello bij. Er kan dus weer een balletje gegooid worden. De schaaktafel heeft een poetsbeurt gekregen. Ook daar bent u van harte welkom. En vergeet ook het voetbalveldje niet, dat achter Het Segment ligt. Kortom, in de wijk kunt u zich van uw sportieve kant laten zien. Lees verder op blz. 11

**HET BANKJE***Door Trudie Galama*

George is geen bankzitter, maar toch wil hij wel even een praatje maken en samen met zijn hond Liv op de foto. Hij is hier vaak te vinden, want hij is een van de zes vrijwilligers die meehelpt met het onderhoud van de volière.

Je kan hem ook tegenkomen in het park op de eerste zaterdag van de maand met zijn 'collega's' van de Groenwerkgroep. In het Rode Dorp is hij een van de initiatiefnemers van de buurttuin, een kleine groene oase in de Parkstraat. Oh ja, hij is ook tuinambassadeur en helpt bewoners met het vergroenen van hun tuintje. George en groen, dat is een twee-eenheid en hij raakt er niet over uitgepraat.



GROEN IN DE WIJK

BOLLEN MET LOOF

Door Groenwerkgroep



De blauwe druifjes, narcissen en tulpen zijn uitgebloeid. Als u ze de kans geeft, kunnen ze volgend jaar weer bloeien.

Bollenbak

Breng de bollen met loof naar de bollenbak in de Kanaalstraat 11. De ingezamelde bollen worden in het najaar in de berm van de Winterdijk gezet en zij zorgen volgend voorjaar weer voor kleur langs de waterkant.

MAAK JE TUIN GROENER EN BESTEL DE GRATIS TEGELTAXI

Bron: gemeente Gouda



Ga je tegels in je tuin vervangen door planten, struiken, gras of bomen? Of leg je een geveltuin-tje aan? De gewipte tegels kun je gratis op laten halen door de tegeltaxi van de gemeente. Van mei tot en met oktober zijn er 6 ophaaldagen. Meld je wel van te voren even aan.

Bekijk de ophaaldagen en de voorwaarden op gouda.nl. Hier vind je ook het aanvraagformulier.

DE BOOM

Door Cathelijn Schols en Marrienne Waalwijk



In het Crabethpark/Crabethstraat stond een mooie, grote boom, een es. Dinsdag 9 mei is hij uiteindelijk toch omgevallen. Ik zeg uiteindelijk want buurtbewoners hebben jarenlang gemeld dat de boom erg schuin stond, steeds verder omging en een gevaar kon opleveren voor de omgeving.

Nog niet volledig in blad is de boom bezweken. Daarbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Twee auto's van bewoners uit de buurt zijn zwaar beschadigd.

Bij elke melding kregen wij als antwoord dat de boom gezond was: 'niets aan de hand . . . '. De boom stond inmiddels zo'n 45 graden schuin!

Nu heerst er verontwaardiging over het feit dat de gemeente niet eerder heeft ingegrepen. Er zijn wel eens wat mensen voor onderhoud geweest met een takkenzaagje maar dat was natuurlijk niet afdoende. Als men jaren geleden naar ons had geluisterd en serieus naar de boom had gekeken en gemonitord, had men ingezien dat de grote zijtak moest worden gesnoeid en was de boom misschien gespaard gebleven.

Na het voorval werden de straten meteen afgezet door de politie en is de boom in stukken gezaagd en verwijderd. Alleen het onderste gedeelte met wortels ligt nog in het plantsoen.

De eigenaresse van haar eerste en nu zwaar beschadigde auto, heeft als aandenken een boom-schijf meegekregen.

We hopen dat er een klein boom wordt teruggeplaatst. Doe maar een zakdoekjesboom (Vaantjesboom, *Davidia involucrata*), want het is om te huilen!

DE BOOM EN DE CONTROLE

Door Martijn Baerveldt

Gebiedsbeheerder gemeente Gouda afdeling Beheer Openbare Ruimte



Vele van u zullen al op de hoogte zijn van het nieuws dat er vorige week een boom in het Crabethpark is omgevallen. Om eventuele zorgen weg te nemen, lichten we graag toe hoe we als gemeente de bomen in de stad verzorgen en onderhouden.

De gemeente controleert regelmatig hoe het gaat met de bomen die in de stad staan. We beoordelen alle bomen 1 keer in de 3 jaar met de BoomVeiligheidsControle (BVC). Bomen langs doorgaande wegen en bomen met een verhoogd risico controleren we elk jaar. Een boom wordt dan visueel aan de buitenkant geïnspecteerd waarbij eventuele maatregelen worden geconstateerd. Bijvoorbeeld op welke manier de boom gesnoeid moet worden, of er dood hout moet worden verwijderd of er wordt een nader onderzoek geadviseerd.

De es in het Crabethpark stond al langere tijd scheef en werd jaarlijks gecontroleerd. Naar aanleiding van diverse meldingen over de boom is deze in januari nog eens extra beoordeeld. Hierbij is een verdikking bij de stam geconstateerd. Om inzicht

te krijgen in de stabiliteit van de boom is geadviseerd om binnen 6 maanden een trekproef uit te voeren. Deze stabiliteitsproef stond half mei gepland.

De boom is omgegaan voordat deze proef kon worden uitgevoerd. Ondanks zorgvuldig beheer en uitgebreide controles kan het gebeuren dat er een boom omvalt. Een boom kappen doen we niet zomaar. Pas als we zeker weten dat het echt nodig is, gaan we over tot kappen.

CENTRUM VOOR DIERENHULPVERLENING



REDACTIE WIJKKRANT:

trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

EEN BERG GROENAFVAL

Door de Groenwerkgroep

Als u de Groenwerkgroep zaterdag 6 mei niet aan het werk heeft gezien, dan heeft u toch zeker de berg groenafval op de hoek van de Winterdijk/Van Strijenstraat opgemerkt. Deze keer is een stuk groen aangepakt dat er verwaarloosd bijlag. Het resultaat mag gezien worden. En ook Huize Elizabeth is weer vanuit het park zichtbaar.

Een mailtje naar Promen en twee dagen later was het groenafval weggehaald.

Bedankt Promen!

Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening is opgericht in 1984, toen nog onder de naam Dierenambulance Gouda en omstreken (DAGO). Sindsdien zetten wij ons in om zieke en hulpbehoevende dieren te helpen. Ons team bestaat uit 10 beroepskrachten en gemiddeld zo'n 60 (intern opgeleide) vrijwilligers. Samen voeren wij jaarlijks rond de 6500 hulpverleningen uit.

Wij verlenen eerste hulp aan gewonde, noodlijdende en zieke dieren in ons werkgebied. Daarnaast halen wij overleden dieren op.

Overleden en zieke dieren

Vind je een ziek of dood dier op straat, bel: 0182 52 90 59

VOLIÈRE

Door Manon Vonk, lid wijkteam



Op maandag 11 mei kregen we bij de volière bezoek van ambtenaren uit het stadhuis. Zij gaan langs bij allerlei burgerinitiatieven om te kijken wat de knelpunten zijn tussen burgers en ambtenaren. Zo willen zij inzicht krijgen in welke punten ze kunnen verbeteren en hoe burgerinitiatieven nog beter ondersteund kunnen worden.



VERSLAG VAN DE LENTE-PARKTOP VAN DE VOORMALIGE GPB, MEI 2023

Voorzitter: Uil

Verslag geschreven door: Rudolf-Rogier Reiger



Het is onder luid protest dat ik dit verslag schrijf. Ooit waren wij van de GPB, Gevleugelde ParkBewoners en waar gaat het tegenwoordig over? Over viervoeters. Geen vleugel te zien en twee poten teveel. Uil kan nog zo vaak beweren en beargumenteren dat Wij-Allen-Eén zijn in de strijd tegen De Mens, maar ik denk er het mijne van. Laten we eerst maar eens voor onszelf opkomen, voordat we de wereld gaan redden. Zo, dat moest ik even kwijt.



Nu is het inderdaad wel zo, dat er een link is met water in dit geval, het gaat namelijk over de bever. Jaja, waar elders hele spoorlijnen stilgelegd worden vanwege dassen; hebben wij in Zuid-Holland last van bevers, of

liever gezegd: de dijken hebben er last van. Nou weet iedereen dat bevers niet alleen een heel eigen idee hebben van hoe een landschap ingericht zou moeten worden, nee, ze zijn er ook nog eens heel goed in om die ideeën in no time uit te voeren. Flink wat bomen kappen en de hele zaak staat zo onder water en daarna kan er een imposante burcht gebouwd worden.

Ooit, in 1988 zijn bevers opnieuw uitgezet en ze doen het hier geweldig goed. Persoonlijk zou ik zeggen, prima toch? Meer bevers is meer water, is meer kikkers en visjes, is meer eten (voor mij). Nee, zei Uil, het water is 'een Bedreiging'. Ja, egoïst, zijn muizen verdrinken inderdaad, maar hij is niet alleen op de wereld! En waarom moest dit nu per se op de agenda? Omdat er vorig jaar een bezwaar is toegekend van Animal Rights en Fauna4Life tegen het doden van bevers.

Voor die tijd mocht je van de waterschappen op gezag van de Provincie Zuid-Holland gewoon bevers verjagen en 'afschieten als laatste redmiddel'. Dat staat zo in het 'Beverprotocol.' Maar dat mag dus nou niet meer. (Even tussen haakjes: je mag eigenlijk helemaal geen dieren doodschieten natuurlijk, maar kennelijk wel doodslaan, want tegen een jager die pas geleden een haas met negen knuppelslagen doodsloeg, wordt 'niet opgetreden'. Zo inkonsekvent als wat, die mensen.) Maar goed. En wat hebben wij daarmee te maken, vroeg ik? Wel, antwoordde Uil, 'vroeger hadden wij ook een bever in de wijk, tussen de spoorlijnen in'. Maar die bever is al jaren weg. Toch wil Uil dat er een bever-alert uitgaat, om deze viervoeter te beschermen, mocht hij ooit terugkomen. En dat voorstel werd ook nog door een stemming aangenomen. Het moet toch niet gekker worden!

INGEKOMEN STUK

Geachte heer Uil,



Graag reageer ik op het verslag van de Lente-Parktop, zoals door het echtpaar Huismus geschreven. Ja, ik heb prima geslapen, dank u voor de belangstelling. Het was niet erg koud deze winter, maar wel veel te nat. Gelukkig ligt mijn slaapkamer wat hoger tegen Villa Honk aan, maar ik zal niet zeggen waar. Sommige dingen moet je immers voor je zelf houden. Dat in het verslag wordt gesteld dat ik kennelijk achter de vrouwen aan zit, dat schrijf je toch niet op! Stel, ik zeg stel, dat dit zo zou zijn (wat echt niet zo is, hand op al mijn stekels), dan houd je dat toch voor je! Daar praat je in het openbaar toch niet over.

Wat moeten mijn vrouw en jonkies van zoiets denken? Als ik alles zou vertellen wat ik weet over alle ganzen die hun poep niet opruimen (en van sommige hondenbaasjes), over katten die loslopen, over meeuwen die alle jonge eendjes, waterhoentjes en meerkoeten opeten, dan was ik nog wel even bezig. Dat doe je toch niet, dat noemen we beschaving.

Ik had het er onlangs nog even over met Maarten Mol. Die kon het ook niet aanzien zij hij, hij blijft daarom liever onder de grond. Maar goed, ik heb het druk, dus ik houd het hier maar even bij,

Egbert Egel

BUUR(T)PRAATDoor *Tineke Mocking*

Onze wijk, Nieuwe Park, is een fijne, mooie, rustige wijk. De wijk wordt nu wel erg uitgebreid. Met de bebouwing van het terrein van De Blaauwe Haan komt er bijna een wijk bij. En dan ook nog eens een uitbreiding bij het station, Parcour, dat er aan gaat komen. Nog eens een wijkje erbij. Ik hoop dat de wijk zo cosy blijft als ik tot nu toe ervaren heb. Waar mensen ook oog en weet hebben voor en van elkaar.

Ik heb er al veel bijzondere mensen geïnterviewd. Zo ook Manon Vonk. Manon is zeer betrokken bij het wel en wee in de wijk. De volière heeft o.a. haar zorg en aandacht, ook het groen in de wijk. Mede door haar hulp kunnen we al voor het tweede jaar genieten van een weelde aan bloemen in de berm aan de Winterdijk. Wat een explosie aan kleuren is dat! Zo mooi! Echt een cadeautje voor iedereen die daar langs wandelt of fietst. Zij werkt ook mee aan het onderhoud van tuinen bij de blokwoningen aan de Winterdijk. Ook al weer een lust voor het oog.

Waar Manon ook mede leiding aan geeft is het creacafé. Dit doet ze al 12 jaar. De opzet was gewoon inlopen op zo'n avond en met elkaar creatief bezig te zijn. Dus je eigen werk mee-

nemen en er daar aan werken met elkaar. Of met een ideetje komen om dat vervolgens met zijn allen uit te werken. Maar dat werkte niet. Iedereen die kwam verwachtte dat er wat aangeboden werd. Dus het werd een workshopje. Eenmaal in de maand op de tweede woensdag aan de Winterdijk 102, bij de Flexwoningen. Een erg leuke locatie.

Voor Gouda750 jaar zijn heel veel kaasmeisjes versierd. Zo is er een bij de Flexwoningen komen te staan, op het Stationsplein en een bij de volière. Die bij de volière is met mozaïeksteentjes beplakt waar Manon ook aan mee heeft gedaan. Erg leuk en toepasselijk waren de toegevoegde vogeltjes op de schouder van het kaasmeisje en aan de voeten. Helaas zijn die al snel ten prooi gevallen aan vandalisme. Zo jammer en ook zo ergerlijk.

Omdat er nog veel mozaïeksteentjes over waren zijn er op de laatste twee creacafé-avonden terracotta schotels beplakt om zo omgetoverd te worden tot vrolijke vogelvoer of waterbakken.

Loop gerust eens binnen op zo'n woensdagavond!

**VANUIT HET WIJKTEAM**Door *Cor van Meijenfeldt, voorzitter*

In het wijkteam bespraken we afgelopen week de lopende zaken. Wat iedereen in het bijzonder was opgevallen is het nieuwe boek over de wijk. Wat is dat een goed geslaagde introductie op de wijk voor nieuwe bewoners! Complimenten voor de dames die hier hun schouders de afgelopen maanden onder gezet hebben en dank ook voor degenen die dit financieel mogelijk maakten. Maar ook bestaande bewoners zijn er blij mee, zo bleek uit diverse reacties.

We hebben afgesproken in het najaar iets leuks te organiseren voor de vele vrijwilligers in de wijk. Gewoon omdat we blij met ze zijn en om de onderlinge verbondenheid te versterken. Zonder de vele vrijwilligers zou de leefbaarheid minder zijn. Leefbaarheid op sociaal gebied, op het gebied van groen en milieu en wellicht ook economisch.

De vergunning voor de renovatie van de volière is rond, nu is de gemeente bezig een aannemer hiervoor te zoeken. Tijdens de verbouwing zullen de vogels in een tijdelijk onderkomen ter plekke worden ondergebracht, zo is de bedoeling.

Bij windstil weer is een grote es omgevallen in het Crabethpark. Er was al herhaaldelijk voor gewaarschuwd door omwonenden en bij het Buurtpreventie overleg. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. Hoe gaat de gemeente met dergelijk waarschuwingen om? Daarover leest u meer in deze wijkkrant.

GOUWESTEIN NIEUWS

Door Karin Hinke en Dick van Bokkem

Het weer blijft slecht, te koud, te nat, te donker... Binnen maken we het echter gezellig. Zoals altijd worden er leuke activiteiten voor de bewoners georganiseerd en volgen we natuurlijk grote gebeurtenissen op het scherm in het restaurant. Zoals Koningsdag, de kroning van Koning Charles III. Mooie evenementen om met elkaar te kijken.

Vrijwilligers gezocht

In Gouwestein hebben we een mooie groep vrijwilligers, waar we heel zuinig op zijn. Onlangs hebben we een leuke feestavond voor ze georganiseerd. We zijn echter altijd blij als zich nieuwe vrijwilligers aanmelden. Zo zijn we op zoek naar vrijwilligers die de gastvrouwen op de afdeling dementerende bewoners kunnen helpen bij het koken. Sinds enige tijd bereiden de gastvrouwen zelf de warme maaltijd voor de bewoners. Kookt u graag? En heeft u zin om de gastvrouwen hierin te ondersteunen, laat het me weten!

Daarnaast is enige tijd geleden de activiteitenruimte omgebouwd tot Gouwecafé. Dit is zo'n mooie gezellige ruimte geworden dat we hier nieuwe activiteiten willen gaan organiseren, te denken valt hierbij aan een mannenmiddag. Een middag waar de mannelijke bewoners

bijvoorbeeld allerlei soorten bier kunnen proeven. Vindt u het leuk om hierbij te helpen, u bent van harte welkom! Of een middagje helpen in het restaurant. Bewoners van de dementie afdeling ontvangen in het restaurant, koffie schenken, een spelletje met ze doen, een praatje met ze maken.

Kortom, u begrijpt, er zijn naast bovengenoemde nog genoeg activiteiten waar we hulp bij kunnen gebruiken. Heeft u hier nog vragen over of heeft u interesse in vrijwilligerswerk in Gouwestein, laat het me weten. U kunt me bereiken via telefoonnummer 0182-515655 of via de mail: karin.hinke@zorgpartners.nl

United Voices

Op 25 mei zal de eerste donderdagavond zijn dat het koor United Voices uit Gouda haar wekelijkse repetities in Gouwestein organiseert. De avonden vangen aan om 19:45 uur en duren tot 21:45 uur. Rondom 20:45 uur is er een kleine pauze.

Het koor zingt songs van de jaren '70 tot heden. Te denken valt aan The Beatles, Doe maar, Abba, Grease, Krezip, Acda en de Munnik, Maroon 5, Ed Sheeran, Adele en vele anderen.

Er wordt zonder notenschrift gezongen. De koorleden ontvangen van elke song de songtekst

en de daarbij behorende, door professionals ingezongen, MP3 bestanden. Voor elke stemgroep is de stem apart ingezongen.

Op dit moment bestaat het koor uit 15 leden. We zouden het erg leuk vinden om nieuwe mensen te begroeten. Iedereen vanaf 16 tot 65+ is van harte welkom. Heeft u misschien interesse? Wekelijks kunt u een keer een gratis proefrepetitie meemaken om de methode te ervaren en de sfeer te proeven. Contactinformatie: www.unitedvoices.nl - info@vocaalregionaal.nl - 06-51505768 (Dick van Bokkem)

GoudsWerk

Bezoek de expositie in Gouwestein! Dit keer met werk van Ditty van der Aalsvoort, Gineke van Assem, Nisett de Witt en Saskia Serlé. Zeer de moeite waard.

Kom gerust een keer kijken! U bent welkom tijdens de openingstijden van de receptie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur en in het weekend van 9.30 – 15.30 uur.



ZWERFAFVAL

Door Cathelijn Schols



Nu blikjes van limonade en bier ook statiegeld opleveren, worden regelmatig de zakken voor plastic afval openge maakt. Men is op zoek naar blikjes, die nu geld opleveren.

Hang daarom de zakken voor PMD op het juiste tijdstip buiten: niet te vroeg en niet te laat! Hiermee voorkomen we dat onze straten vol liggen met afval, dat gaat zwerven.

Van Loon

Verkoop
Onderhoud
Diagnose

carservice





HET MERKONAFHANKELIJKE
AUTOBEDRIJF VOOR GOUDA E.O.



Nieuwe Gouwe O.Z. 9
2801 SB Gouda
☎ (0182) 532 000
info@vanlooncarservice.nl
www.vanlooncarservice.nl



HAAL EN BRENG SERVICE
IN POSTCODE GEBIED 2804

OPENINGSTIJDEN
Ma. t/m Vr. 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag 09:00 - 13:00 uur



LEEN AUTO OF FIETS
GRATIS BESCHIKBAAR

Kinderdagverblijf Watt
Kanaalstraat 1, Gouda
tel. 571373






www.kdvgouda.nl

DUPREE

MAKELAARS O.G.

AANKOOP
VERKOOP
TAXATIES
VERHUUR

MET VESTIGINGEN IN:
GOUDA, REEUWIJK & WADDINKVEEN

dupreemakelaars.nl



BRILJANTE VOETEN

Pedicure Gertina Twigt

Voetbehandeling en
Voetreflexmassage

M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA



- fysiotherapie
- manuele therapie
- psychosomatiek
- fysiotraining

Ook trainen bij ons?

Informeer naar Training op Maat, Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move en specifieke trainingen: COPD, COVID en valpreventie.

Fysiotherapie Oranjestaete

0182 - 75 18 11
www.fysioStaete.nl

Julianahof 210	2802 GN	Gouda
Const. Huygensstraat 121e	2802 LV	Gouda
Burg. van Dijkensingel 49	2809 RB	Gouda
Kranepoort 4A	2831 AK	Gouderak



VOGELS IN DE WIJK: DE EEND*Door Marijke van Ittersum*

De rubriek 'vogels in de wijk' loopt met meer dan 30 beschreven soorten misschien wel wat op zijn einde. Maar toen ik alle files eens doorbladerde op mijn computer, zag ik tot mijn schrik dat ik ernstig in gebreke ben gebleven: ik ben onze eigen 'gewone' eend vergeten. En dat in onze wijk, waar zoveel water is en waar (gelukkig) ook nog steeds heel wat eenden zijn. Dat kan natuurlijk niet en daarom is dit keer de eend de held van het verhaal.

Een puntje is echter wel dat er zoveel verschillende eenden zijn. Om te beginnen zijn er wilde en tamme eendensoorten. Om daarmee te beginnen, die laatste groep wacht vaak een treurig lot. We waren ooit in China bij een eethuis waar je Peking-eend kon eten. Een teller boven de keuken hield bij hoeveel eenden er dat jaar al opgegeten waren. Meer dan 3 miljoen (het was mei). Ik kan me nog goed herinneren dat ik de eend toen niet zo lekker meer vond. Maar ook in ons land worden eenden gefokt voor consumptie. De grootste 'eendenboer' van ons land zit in Ermelo en 'verwerkt' (dat betekent: slacht) dagelijks tussen de 30.000 en 35.000 eenden.

In onze wijk zien we echter vooral de wilde eend (*Anas platyrhynchos*) en -heel leuk-sinds kort ook steeds vaker de kraakeend (*Mareca strepera*, die dus uit een andere ondersoort komt). Want je hebt grondeenden, duikeenden, fluiteenden, kuifeenden, ijseenden, zee-eenden, bergeenden en nog veel en veel meer soorten (wilde) eenden. 'Onze' eenden zijn grondeenden. Waarom? Ze gronden naar hun voedsel. Ze steken hun kop onder water en eten daar waterplanten en onderwaterdiertjes van de bodem en op land eten ze gras. Het zijn dus omnivoren. Maar ze lusten ook eikeltjes, hazelnoten en ze eten zelfs de appeltjes van het sierappeltje uit de voortuin.

Een mannetjeseend, een woerd, is een fraaie verschijning met zijn groene kop, zijn witte nekband en zwarte gekrulde staartveren. De vrouwtjes zijn een beetje saai om te zien, meestal bruinig, net zoals bij vrijwel alle eendensoorten. Jonge eendjes worden 'pulletjes' genoemd. Erg vredelievend zijn woerden trouwens niet. Als er in de winter paartjes gevormd worden, proberen de vogels elkaar zelfs te verdrinken om mogelijke liefdesrivalen uit te schakelen. En de vrouwtjes zijn weer degene die de geluidsoverlast veroorzaken, ze kunnen uren achter elkaar kwaken (ook 's nachts). Tijdens de broedtijd dan. Maar ja, eenden hebben een heel lange broedtijd, van februari tot augustus.

Het nest is een ondiep kuiltje in de buurt van water, bedekt met mos, takjes en dons dat de aanstaande moeder uit haar borst plukt. Dan wordt er drie tot vier weken op de eieren gezeten – er kunnen wel 12 eieren in een legsel zitten – en als de kleintjes (zo schattig!!) uit het ei kruipen, kunnen ze meteen achter moeder aan zwemmen. Toch duurt het nog lang voordat ze ook kunnen vliegen, wel zeven tot soms tien weken. En dat is weer goed nieuws voor de vele rovers die het op kleine eendjes voorzien hebben: reigers, meeuwen, kauwtjes, katten, vossen, maar vooral ratten.

En de mens is van oudsher een niet te onderschatten eendenvijand. Vroeger, toen eend-plus-ei nog onderdeel uitmaakten van het voedsel van veel mensen, waren er veel eendekooien om in het wild levende eenden te vangen. In de 17de eeuw waren er zo'n 3000 eendekooien in de Nederlanden. De eenden werden gelokt, opgejaagd door een kooikershondje en de kooiker, zodat ze in een nauwe fuik belandden en dat was dan het einde van de eend. Nu zijn er nog 120 eendekooien, die alleen nog maar voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Maar er mag volgens de wet nog steeds op eenden gejaagd worden in het jachtseizoen (vanaf 15 augustus tot 31 januari). De eendenjacht is onder een (gelukkig) kleine groep mensen in ons land zeer populair. Je mag ook nu nog jagen met levende lokeenden, mits die niet 'verminkt' zijn. En even voor de goede orde: kortwieken is volgens de wet geen verminken. De sportiviteit van dit geheel ontgaat mij ten enenmale, maar ja, ik ben dan ook geen jager. En ik zie een eend toch veel liever in het water zwemmen dan gebrazen op mijn bord in een kuiltje jus.



ACTIVITEITEN IN DE WIJK

HET BOEK OVER DE WIJK NIEUWE PARK EN DE RONDWANDELING

Door *marijke van Ittersum*



Het boek is af. Maar veel beter: ik hoorde dat wijkbewoners het leuk vinden om te lezen. Er wordt gezegd dat de foto's erg mooi zijn. Dat vind ik ook: veel ervan zijn van Geri, mijn echtgenoot en foto's maken is hem wel toevertrouwd. Men zegt dat het mooi vormgegeven is. Daarvoor gaan alle credits naar Irene Tielman die ook de lay-out van onze wijkkrant verzorgt. En tot slot zegt men dat het prettig leest. Dat vind ik een eerste vereiste. Een boek dat niet plezierig leest, wordt een straf. Dat is ook een van de redenen waarom ik voor een rondwandeling gekozen heb: je kunt verhalen ophangen aan een raamwerk, letterlijk een route door de straten en figuurlijk een route door de geschiedenis en de verhalen die door de eeuwen heen overal en altijd opborrelen.

Nou is verhalen vertellen wel iets wat ik mijn hele leven al gedaan heb. Toen we in het buitenland woonden – we hebben in totaal vijf jaar in Senegal en India gewoond – waren daar natuurlijk geen kinderboeken in het Nederlands, dus maakte ik zelf verhalen voor onze kinderen. Nu maak ik voor elke verjaardag van mijn kleinkinderen een persoonlijk (lees)boek, met illustraties (en liedjes). Al moet ik meteen eerlijk opbiechten dat ze vanaf hun vijfde jaar allemaal min of meer hetzelfde boek krijgen (ik heb zes kleinkinderen). Maar als ze negen worden, hebben ze een serie van tien boeken gemaakt

door hun oma, dat is toch leuk! Maar het gaat dan nog altijd steeds om de verhalen.

Niet voor niets ben ik ooit, lang geleden, Nederlands gaan studeren; bij uitstek het vak dat boordevol verhalen zit. En ik heb lang les gegeven op middelbare scholen, zeven jaar op Texel, zeven jaar in Steenwijk en 23 jaar in Rotterdam. Nederlands is het mooiste vak ter wereld, want alle kinderen houden van verhalen. Of ze nou in de brugklas zitten, of eindexamen doen, of ze op het vmbo of het gymnasium zitten, een verhaal spreekt altijd aan.

Onze wijk heeft heel veel verhalen. We wonen er nu bijna 25 jaar en behalve in de geschiedenis van onze wijk en van Gouda, zijn verhalen hier overal te vinden. Daarom is het ook zo'n leuk idee om de rondwandeling ook echt te gaan maken met mede-wijkbewoners. Zoveel bijzondere plekjes in onze zo diverse wijk. En zoveel groen. Overall. En samen wandelen is nog supergezellig ook en een kopje koffie of thee na afloop en mijn onvolprezen monchoutaart horen er natuurlijk ook bij.

Evengoed was ik wel blij dat de deadline verschoven werd van december naar maart. Want als je iets doet, moet je het ook goed doen en daar was een hoop onderzoek voor nodig. En dat kost tijd. Net zoals het schrijven, herschrijven, aanpassen,

veranderen en verbeteren van de teksten. Daarom was het ook zo fijn dat Trudie Galama mijn meelezer was. En als ik naar het eindresultaat kijk, ben ik ook tevreden over wat ik, over wat wij, afgeleverd hebben: een leesbaar boek over onze wijk waar het zo fijn wonen is.

ENKELE REACTIES OP HET BOEK

Tot augustus woonde ik in een te groot huis in Bloemendaal. Sindsdien huur ik een prachtige flat in Gouwestaete op de vierde verdieping. Elke dag geniet ik van het geweldige uitzicht over onze wijk. Ook geniet ik regelmatig van het mooie en goed verzorgde periodiek dat U uitgeeft! Zo ben ik in korte tijd veel over de Wijk te weten gekomen .

En nu werd ik verrast met het fantastische "wandelingen " boek! Hartelijk dank daarvoor. Helaas is mijn fysieke toestand zodanig dat ik niet meer het huis uitkom maar door het lezen van dit boek ben ik toch in staat om te genieten van onze mooie wijk. Hartelijk dank voor al Uw activiteiten in deze.

*Joop van Es, Van Bergen
IJzendoornpark 7-410*

Wat een mooi boek over de wijk. Heden en verleden met prachtige foto's.

Een aanwinst voor mijn verzameling boeken over Gouda.

Prachtig boek. De rondwandeling ga ik zeker een keer lopen, alleen of met mijn kinderen (als ik ze mee kan krijgen).

Leuk idee om de wijk in een rondwandeling te presenteren. Mooi boek, ziet er leuk uit en nodigt uit om te lezen.

Qua inhoud en lay out een fantastisch boek. Daar zitten heel veel uurtjes werk in, maar het resultaat mag er zijn. Mijn complimenten en dank aan de samenstellers.

OPSLAG EXTRA BOEKEN

Ook aan toekomstige bewoners van onze wijk hebben wij gedacht. Denk aan De Blaauwe Haan, Parcour en alle verhuizingen in de komende jaren. Want wie wil er nou niet in onze wijk wonen.

Huize Winterdijk was bereid de dozen met deze extra boeken op te slaan. We meldde ons bij de receptie. De directeur had toestemming gegeven de dozen te parkeren in zijn kamer. Ik vermoed dat ze inmiddels een ander plekje hebben gekregen.

Huize Winterdijk, hartelijk bedankt!

CREACAFÉ

Door Manon Vonk, lid wijkteam



Afgelopen keer was alweer de laatste creacafé voor de zomerstop.

Deze keer hebben we een sun-catcher gemaakt. Dit is een hanger met glaskralen die je in de tuin of voor het raam kan hangen. Als de zon erin schijnt,

geeft dat mooie reflecties in de omgeving.

Wij zijn dus klaar voor de zomer en nu is het nog wachten op de zon.

JEU DE BOULES

Door Trudie Galama



Zaterdag 6 mei hebben we het seizoen geopend, heerlijk in het zonnetje. Want bij Jeu de boules hebben we het liefst mooi weer. En met koffie/thee praten we op het bankje wat bij.

Iedere 1e zaterdag van de maand zijn we rond half vier te vinden op de Jeu de boules baan in de Noorderstraat. Komt u ook eens kijken? Meedoen kan natuurlijk ook, zelfs als u het nog nooit hebt gedaan.

(BETER) LEREN SCHAKEN

Door Zoran Zekusic



Wil je (beter) leren schaken? Dat kan aan onze mooie schaaktafel in de Parkstraat. Zaterdagmiddag 10 juni tussen 16.00 en 18:00 uur ben je van harte welkom.

Er is plaats voor zes enthousiastelingen. Kun je schaken of doe je het voor de eerste keer, dat maakt niet uit. Iedereen is welkom. Wij zorgen voor koffie/thee en limonade en nemen natuurlijk ook de schaakstukken mee.

Tot ziens in de Parkstraat! Alleen als het regent blijven we thuis.



Changed
by fit20

- een veilige high intensity training
- altijd met Personal Trainer
- omkleden niet nodig
- merk- en meetbaar resultaat
- alleen of als duo

fit20 Gouda
Keerkring 6
2801 DG Gouda
gouda@fit20.nl
(0182) 700 675
www.fit20gouda.nl

fit20
Fit in 20 minuten per week

2 gratis trainingen

