



# Wijkkrant

## NIEUWE PARK



### UITNODIGING

#### Nieujaarsborrel Nieuwe Park

vrijdag 13 januari  
start 17:00 uur / einde 19:00 uur

Stationsplein 7 – Lombokterrein

Iedereen is van harte welkom

### INHOUD

Van de redactie / van het wijkteam	2	Uitnodiging Nieujaarsborrel Nieuwe Park	8
Het Bankje	2	Parktop	9
Buurtpraat	3	Ingezonden brief	9
Bouwplan in de wijk	4	Beste heer E. Egel	10
• Feestelijke aftrap nieuwbouw De Blaauwe Haan		Gratis en goedkoop in Gouda	10
De Telepoort	4	Verkiezing 'Liefste Straat van Gouda 2022	10
Wijkkrant januari	5	Lief&Leedstraten	10
De vier nieuwe beelden op het Stations- plein: Amphitrite, aflevering 4	6	Activiteiten in de wijk	11
In Memoriam	7	• Creacafé	
Koen Oome-van de Wetering		• Kerstbomen in de sloot langs de Winterdijk	
Van het wijkteam	8		

**VAN DE REDACTIE/VAN HET WIJKTEAM***Door Trudie Galama***KERSTBOMEN**

Voor het tiende jaar staan ze er weer: de kerstbomen in de Winterdijksloot. Begin januari worden deze bomen weer uit het water gehaald en ontmanteld. Helpt u mee met het uithalen van de ballen en de lampjes? Na afloop drinken we met elkaar warme chocolademelk, koffie of thee. Kijk op blz. 11.

**NIEUWJAARSBORREL**

Het kan u niet zijn ontgaan, maar op 13 januari bent u van harte welkom om met het wijkteam en alle andere bewoners van onze wijk het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Kijk op blz. 8.

**STATIONSPLEIN**

Met de onthulling van De Telepoort is het Stationsplein af. Kijk op blz. 4. De werkzaamheden die in januari 2020 van start gingen zijn op 8 juli 2022 officieel afgerond. Alleen het kunstwerk liet nog even op zich wachten. Is het de kers op de taart? Stuur uw mening in het kort aan de redactie: [trudie.galama@hetnet.nl](mailto:trudie.galama@hetnet.nl) en [i.tielman@gmail.com](mailto:i.tielman@gmail.com). In de volgende wijkkrant leest u er meer over.

**HET BANKJE***Door Trudie Galama*

Cora van Leeuwen is geen bankzitter, maar op mijn verzoek wil ze toch even plaatsnemen. Cora woont samen met Pieter al 35 jaar met veel plezier in onze wijk. Ze is net klaar met het versieren van haar kerstboom, die in de Winterdijksloot komt te staan. Dit jaar was voor haar de tiende keer.

Toch was het weer een uitdaging om een kale boom uit de supermarkt om te toveren tot een feestelijk kerstboom. De zak met rode en zilveren ballen lag al 11 maanden op de vliering te wachten om weer gebruikt te worden. De verlichting vroeg extra aandacht. Het was een puzzel om de grote klussen van draden en lampjes uit elkaar te halen en in de boom te bevestigen. Daarna moest de batterij worden afgesteld. Morgenavond om vijf uur gaat Cora kijken of alle lampjes branden. Dat is ieder jaar weer een verrassing.



## BUURTPRAAT

Door Tineke Mocking

Ditmaal ben ik op bezoek bij mijn overburen. Het huis waar ik op uitkijk in de Van Swietenstraat dat sinds 2015 bewoond wordt door Fedor en Sarah. Inmiddels niet meer met z'n tweeën maar met hun drie kinderen Lorijn, Lieva en Sammie. Ik denk dat ik Fedor en Sarah voor het eerst wat langer sprak op nieuwjaarsmiddag 2016. Ik vind het nl. erg leuk om olieballen te bakken met oud en nieuw en dan wat buurtgenoten uit te nodigen. Even het nieuwe jaar inwijden met een gezellig kletsje en lekker olieballen eten. Ik maak de olieballen altijd met in rum gewelde rozijnen, echt verrukkelijk! Dat kunnen Fedor en Sarah helemaal beamen. Ik neem me voor het dit jaar weer te doen.



Fedor is opgegroeid in Geldrop, Sarah in Baarlo. Ze zijn elkaar door studie en werk tegengekomen in Rotterdam waar Fedor bedrijfskunde studeerde en Sarah een postdoc deed nadat ze haar studie psychologie in Nijmegen had afgesloten. Zij troffen elkaar in het uitgaansleven diep in de nacht om 3 uur aan waar Fedor de historische woorden uitsprak, kom je hier vaker? Fedor was toen net

terug na 2 jaar werken bij een software bedrijf in Zuid-Afrika.

Ze hebben allebei hun eigen bedrijf. Fedors softwarebedrijf is gegroeid en heeft inmiddels 14 werknemers. Sarah's bedrijf heet Puur Sara en is gericht op psychologische hulpverlening en coaching. Ze werkt 3 dagen. Een druk leven dus met nog 3 kinderen. Dat moet je natuurlijk organiseren. Hoe ziet zo'n week er dan uit voor hen? Op maandag passen de ouders van Fedor op. Op donderdag en vrijdag komt er Nanny Rachel. Op dinsdag en woensdag is Sarah thuis en de weekenden vullen ze samen in met zoveel mogelijk family time.

Het doet me terugdenken aan mijn huwelijk met een baan en ook 3 kinderen. Mijn ex en ik gaven aan dezelfde school les. Een dag/avondschool voor volwassenen. Hij was ook roostermaker en deelde het zo in, dat er zoveel mogelijk één van ons tweeën thuis was. Wij hadden één dag een hulp, een lieve ongetrouwde vrouw van 49 jaar, Teuntje. Ze was heel graag moeder geworden en op deze manier kon ze toch nog haar moederlijke gevoelens een beetje kwijt. Zo waren we allebei geholpen.

En over helpen gesproken, Fedor benoemt de saamhorigheid in onze wijk als een groot goed. De wijk is heel gedifferentieerd qua leeftijd en die gemêleerdheid is heel verrijkend. Je maakt ook heel makkelijk een praatje zeker als je een hond hebt en/of kinderen. Je leert elkaar een beetje kennen. En als de nood aan de man komt wordt er ook geholpen want ook in lastige tijden zijn mensen er voor elkaar. Dat voelt heel warm. Een fijne wijk dus, 'ons' Nieuwe Park!

Fedor doet ook vrijwilligerswerk

bij jong volwassenen met een geestelijke beperking. Dat staat dicht bij hem, hen, omdat hun oudste kind, Lorijn, geboren is met het syndroom van Down. Dit is de stichting Gouda Up



Wonen waar Fedor het financiële gedeelte beheert. Het helpt jongvolwassenen met een geestelijke beperking aan woonruimte. Het betreft een 9 persoons appartement.

Terwijl ik daar een paar weken geleden op zaterdag zat te interviewen wordt er aangeboden. Een onverwachte gast. Het blijkt de schilder te zijn die komt vertellen dat hij na het weekend kan gaan beginnen met het buitenschilderwerk. Ik hoor dat hij zo'n beetje de vaste schilder is van de Van Swietenstraat. Een aanbeveling! Omdat ik al een tijdje op zoek ben naar een schilder voor het broodnodige onderhoudswerk zeg ik dat ik ook wel interesse heb. Hij komt diezelfde dag nog langs om de klus op te nemen. Met de belofte dat hij me 'meeneemt' als hij bij een andere klant in de buurt aan het werk gaat. Wat een leuke bijkomstigheid van een buurtinterview! Nogmaals een fijne wijk dus 'ons' Nieuwe Park!

## BOUWPLANNEN IN DE WIJK

### FEESTELIJKE AFTRAP NIEUWBOUW DE BLAAUWE HAAN

Bron: Gouds Dagblad



De start van bouwproject De Blaauwe Haan is woensdag 30 november feestelijk afgetrapt. Samen met de kopers, ontwikkelaar SENS real estate, bouwer Van Wijnen en andere betrokkenen werd de start van de bouw feestelijk gevierd.

Op de bouwlocatie stond een grote tent waar alle genodigden werden ontvangen. De middag werd geopend door een kort woordje van Abdel Salemi, partner SENS real estate, Frits Lely, Directeur Van Wijnen en wethouder Rogier Tetteroo, gericht aan de ca. 100 aanwe-

zigen. Na de opening was de eer aan onder andere een van de eerste kopers de feestelijke handeling te verrichten.

Het kunstwerk werd onthuld. Het is 'onze' kaasboerin die ter ere van 750 jaar Gouda is gemaakt en een plek krijgt in het park behorende bij het plan.

Na dit moment werden alle aanwezigen uitgenodigd om te proosten op een voorspoedige bouw en konden de kopers tijdens de borrel hun toekomstige burens beter leren kennen.



### DE TELEPOORT

Bron: gemeente Gouda

Het Zuidelijk Stationsgebied heeft er met de plaatsing van De Telepoort een kunstwerk bij gekregen. De beelden op het stationsgebouw en op de oostelijke fietsenstalling hebben concurrentie gekregen van De Telepoort.

De zandstenen beelden uit de vorige eeuw vormen een groot contrast met de stadspoort van nu. Je hoeft geen kunstkenner te zijn om je eigen oordeel te kunnen vellen. De historische beelden, de Griekse godinnen en de Telepoort zijn beslist een ommetje waard.

#### De keuze en het ontwerp

Eind 2020 heeft de gemeente een openbare oproep gedaan. Uit drie ontwerpen is De Telepoort van Atelier ARI uitgekozen. Deze keuze is gemaakt door een speciale kunstcommissie, het kindercollege en door verschillende groepen bewoners en schoolklassen.

Met De Telepoort wordt een nieuw symbool aan Gouda toegevoegd. Géén stroopwafel, géén kaas of kaars, maar een vernieuwende stadspoort die de weg wijst naar de oude binnenstad. De vormgeving van Goudse historische elementen vormden een inspiratiebron voor het ontwerp van De Telepoort, zoals het gewelfde dak van de Burgerhal van het stadhuis, de open paviljoen-structuur van de visbanken en de portalen van de St. Janskerk. Het spiegelende plafond van De Telepoort laat op een spannende manier het Stationsplein zien.

De feestelijke onthulling van het kunstwerk vond plaats op vrijdag 16 december.





**BRILJANTE VOETEN**

Pedicure Gertina Twigt

Voetbehandeling en Voetreflexmassage

M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26  
2801 ST GOUDA

**WIJKKRANT JANUARI**

Artikelen graag aanleveren vóór 21 januari bij Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl  
i.tielman@gmail.com



## FysioStaete

- fysiotherapie
- manuele therapie
- psychosomatiek
- fysiotraining

**Ook trainen bij ons?**  
 Informeer naar Training op Maat, Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move en specifieke trainingen: COPD, COVID en valpreventie.

**Fysiotherapie Oranjestaete**  
 0182 - 75 18 11  
[www.fysioStaete.nl](http://www.fysioStaete.nl)

---

Julianahof 210	2802 GN	Gouda
Const. Huygensstraat 121e	2802 LV	Gouda
Burg. van Dijkensingel 49	2809 RB	Gouda
Kranepoort 4A	2831 AK	Gouderak



## DE VIER NIEUWE BEELDEN OP HET STATIONSPLEIN: AMPHITRITE, AFLEVERING 4

Door Marijke van Ittersum

Amphitrite is een minder bekende figuur in de Griekse mythologie. Zij is één van de Nereïden. Dat zijn de vijftig (!) dochters van Nereus (een wijze zeegod) en Doris (een waternimf). We gaan even terug naar Zeus. Nadat hij zijn vader overwonnen had, verdeelde Zeus de wereld tussen zichzelf en zijn twee broers. Hij hield de hemel voor zichzelf, Hades kreeg de onderwereld (het dodenrijk) en Poseidon kreeg de zee. Van de cyclopen (dat zijn reuzen met maar één oog) kreeg Poseidon een drietand en als hij die in zee steekt, steekt er een geweldige storm op met hoge golven. Schepen worden verpletterd en het land overstroomt. En hij is ook nog eens verantwoordelijk voor aardbevingen. Poseidon was dus een heel belangrijke god voor de Grieken.

Maar de drie godenbroeders waren bepaald geen trouwe echtgenoten. Zeus maakte het wel erg bont. Hij had minstens negen relaties met godinnen en veertien met sterfelijke vrouwen en had dus ook tientallen kinderen. Maar Poseidon was er toch ook een die je in de gaten moest houden. Op een mooie dag voerde Amphitrite samen met haar zusters een rituele

dans uit. Poseidon zag haar en wilde meteen met haar trouwen. Daar voelde Amphitrite niets voor en zij ging er snel vandoor. Poseidon stuurde toen een dolfinn achter haar aan om haar te ontvoeren. En de dolfinn voerde die opdracht keurig uit. Als beloning werd hij een sterrenbeeld en Poseidon huwde de mooie zeenimf. En dat beeld staat nu op het station. Het is duidelijk te herkennen. Amphitrite zit op de rug van de dolfinn.

Het tweede beeld van de godin laat zien dat Amphitrite op de rug van een stier zit. Zij is in die positie de echtgenote van Poseidon. Poseidon is hier afgebeeld als stier. Net als zijn broer Zeus, die zich in een stier veranderde toen hij de mooie Fenicische prinses Europa verleidde en meevoerde. De stier staat hier voor verliefdheid en liefde. Overigens kon Zeus zich in veel meer gedaantes veranderen. Eens was hij zeer gecharmeerd van Ganymedes, de knappe zoon van Tros (koning van Troje). Hij veranderde zich in een adelaar en nam de jongen mee naar de berg Olympus. Daar werd Ganymedes wijnschenker van de goden.

Maar net als zijn grote broer Zeus was Poseidon geen voorstander van een monogaam huwelijk. Hij had dan wel drie kinderen bij Amphitrite, maar ook relaties met Aphrodite, Demeter en Medusa, waaruit ook weer kinderen voortkwamen. De laatste godin, Medusa, zullen velen zich misschien nog wel uit vroegere verhalen herinneren: Medusa was de godin die slangen op haar hoofd had in plaats van haren. En als je haar in de ogen keek, veranderde je in steen. En die akelige eigenschap bleef van kracht, ook toen haar hoofd al afgehakt was.

En als laatste bijzonderheid kan ik nog vermelden dat de gezichten en de houding van de godinnenbeelden niet zomaar verzonden zijn. Er hebben meisjes model voor gestaan. Waarschijnlijk waren dat Utrechtse meisjes, want in de oorlogsjaren waren er weliswaar geen opdrachten, maar er was wel kunstonderwijs en Jo Uiterwaal werkte in Utrecht.

Al met al kunnen we trots zijn op onze godinnen en het is toch wel heel speciaal dat zij na zoveel jaren weer terug zijn op hun oude plaats.



## IN MEMORIAM KOEN OOME-VAN DE WETERING

Ongeveer 5 jaar geleden had één van onze buurtgenoten een avond belegd met een lokale politica om over de toekomst van ons park te praten. Daar was Koen ook bij, heel energiek en heel trots op zijn piepjonge dochter Isa, zoals jonge vaders zijn. Koen vond het een voorrecht om met Renske en Isa vlakbij zo'n mooi park te wonen en vertelde over zijn vrijwillige klussen op de eerste zaterdag van de maand, samen met anderen uit de buurt. Praten is oké, doen is beter, en met Koen was meedoen een logische stap. Zo werd het groepje één parkharker rijker.

'Mag ik digitale vingers zien...?' appte Koen een paar dagen van tevoren, zodat onze takenlijst al klaar lag als we ons half 10 bij het bankje meldden, gewapend met harken, schoffels, bezems, kruiwagens en snoeischaren. Eerst bespraken we altijd wat wereldse en parkse zaken: 'Jammer dat die reigers die jonge meerkoeten zo lekker vinden.....', waarop Koen dan mompelde: 'Tsja, zo komen er steeds minder koeten.....' Dan gingen we aan de slag, ijs en weder dienende: bij extreme nattigheid deden we alleen dingen zonder kans op schade aan het park, en toen er een keertje ijs lag hebben we het conifereneiland aangepakt.

Op zoek naar meer middelen had Koen, meesterlijk net-

werker, zichzelf uitgenodigd in het Huis van de Stad voor overleg met de ambtenaar verantwoordelijk voor groenbeheer in Gouda. Hij stelde voor even in het park te gaan kijken. Goed idee, zo gezegd, zo gedaan. Op weg naar buiten, toen de gemeentemedewerker richting Bloemendaal begon te wandelen, merkte Koen op: 'euhh..... het park is die kant op.....'

Maar de aanhouder wint, en Koen 'regelde' steeds meer aandacht en prioriteit voor ons prachtige Goudse park. Het hielp dat Koen met een groep enthousiastelingen eigenhandig klussen kon oppakken. Zelfs onze nieuwe burgemeester maakte een zaterdagochtend vrij om het met eigen ogen te zien.

De gemeente kwam begin dit jaar over de brug met 1150 vaste planten om langs het pad te poten. Onlangs kregen we nog een paar honderd bollen voor het conifereneiland.

Over een paar maanden komt daar wat moois uit, en dan denken we aan onze drijfveer der parkharkers.

Lieve, vrolijke, inspirerende, groene Koen: er zal altijd een stuk van jou in het Van Bergen IJzendoornpark zitten. Dankbaar dat we met jou mochten optrekken.

Jouw onderhoudsclubje



**VAN HET WIJKTEAM**

Door Cor von Meijenfeldt, voorzitter  
wijkteam



Afgelopen zaterdag 3 december was het afscheid van Koen Oome, oud-lid van het wijkteam. Hij was de oprichter en inspirator van de groengroep, de vrijwilligers die iedere eerste zaterdagochtend van de maand helpen om het groen in de wijk te onderhouden. Een indrukwekkend eerbetoon in en langs de straat waar hij woonde (de Van Swietenstraat) en in de aangrenzende straten door velen die zich langs de weg opstelden, als dank en respect. We wensen Renske en haar jonge dochter alle sterkte.

De week er voor was er het voorzittersoverleg van alle wijkteams met de gemeente Gouda. Diverse medewerkers van de gemeente Gouda en wethouder Michiel Klijmij-van der Laan waren hierbij aanwezig. George en ik waren erbij vanuit het wijkteam. Voor mij was het de eerste keer. Het gaf ons de mogelijkheid om kennis te nemen over wie wat doet (en niet doet) bij de gemeente. De verschillende wijkteams gaven aan waar zij mee bezig zijn in hun wijk en waar zij tegen aan lopen.

De vanuit energiegebruik beoerde staat van huurhuizen van woningbouwverenigingen is zo'n heet (eerder koud ....) hangijzer in de wijken waar aandacht voor werd gevraagd. De hoge energierekeningen van de bewoners kunnen door snelle verduurzaming en isolatie omlaag gebracht worden.

Vanuit de gemeente was een presentatie over de energietransitie en de aanpak om woningen en wijken van het gas af te krijgen. De gemeente gaf aan graag te willen aanhaken bij lopende initiatieven op dit

gebied die van bewoners zelf komen.

Zijn er van deze initiatieven in onze wijk of zijn er mensen die er actief in willen worden? We horen het graag!

**UITNODIGING****Nieuwjaarsborrel Nieuwe Park**

vrijdag 13 januari / start 17:00 uur / einde 19:00 uur  
Stationsplein 7 – Lombokterrein

Wij nodigen alle wijkbewoners uit om met ons het nieuwe jaar te vieren. Dat doen we traditioneel op de gezellige locatie van Bunnik met een drankje en een hapje.



▲ 1902  
▼ 1949 busstation



▲ 1930  
▼ 1950

**STATION**

In 1944 werd het station getroffen door twee zware bombardementen waarbij de hele bovenverdieping verloren ging. Na de oorlog werd de benedenverdieping gehandhaafd en werd het station uitgebreid met een busstation.



Streekarchief Midden-Holland Wijkteam Nieuwe Park

Daarnaast zullen we de foto-borden uit het park overhandigen aan de nieuwe eigenaren en zetten we een vrijwilliger op speciale wijze in het zonnetje.

Wist u dat de Nieuwjaarsborrel een mooie gelegenheid is om met onbekende buurtgenoten kennis te maken en bij te praten met oude bekenden?

Tot ziens op vrijdag 13 januari  
Wijkteam Nieuwe Park



**PARKTOP**

Verslag van de maandelijkse Parktop van de voormalige GPB (Geveleugelde Park Bewoners), oktober 2022

Voorzitter: Uil  
Verslag geschreven door: Pia Pimpelmees (vrouwetje)



Als Uil de vergadering geopend heeft, vraagt Rosa Roodborstje beleefd het woord. Al die agressieve plannen van de vorige keer, dat is helemaal niks (zei ze). We moeten juist eenheid uitstralen, want samen zijn we sterk. Meteen werd ze onderbroken door Victor Vink. Die wilde meteen de SS oprichten (Samen Sterk), maar Uil zei dat juist die afkorting niet zo'n goed idee was. Nou is Uil heel geleerd, dus hij zal het wel weten. Maar Rosa zei dat het helemaal niet de bedoeling was om ons te verdelen, ze wilde dat we ons juist gingen verenigen (applaus van de duiven, pardon de MLNW, Make Love Not War).

En zei Rosa: we moeten geen nare, agressieve plannen maken, maar juist publieksvriendelijke acties bedenken (meer applaus van de duiven). Donald vroeg onbeleefd wat zo'n dom vrouwtjesmeesje dan wel niet bedacht had, maar Rosa had haar huiswerk goed gedaan, dat moet gezegd worden. Ze kwam met een echt plan.

De nachtegalen waren al begonnen met het instuderen van menuetten van Bach en natuurlijk "Eine kleine Nachtmusik"

van Mozart. Om dit charmeoefensief uit te breiden, wilden de koolmeesjes een modern ballet instuderen. De mandarijnen hadden al aangeboden de choreografie op zich te nemen. Als zijnde van Chinese afkomst wisten zij namelijk het meest van sierlijke shows.

De heggemussen hadden ook een idee. Ze wilden studeren op een luchtshow. Maar ze hadden dan wel iemand nodig die de maat aangaf. Zou dat niet iets voor de koekoek zijn? Nou is dat een zeer nobel aanbod, aangezien de heggemussen veel te lijden hebben van de koekoek en er klonk dus weer veel applaus van de duiven. Maar de koekoek keek de andere kant op, hij had er geen zin in, zei hij. Maar misschien schaamde hij zich een beetje, dacht ik. Je moet altijd het positieve in iemand zien.

Jammer genoeg ging het daarna toch mis. De JaVo's schreeuwden dat zij natuurlijk het beste luchtshows konden geven. En toen Rosa Roodborst opmerkte dat ze dat een "dubbel signaal" vond, want hoe kan je nou zeggen dat je publieksvriendelijk bent als je ook in de JachtVogel Offence Force zit, liep het helemaal uit de hand. Sperwer merkte op dat alle legers ter wereld niet anders doen (dat is waar). En roodborstjes vormen mooie doelen om achteraan te zitten (en dat is heel gemeen). De duiven riepen – voor één keer – Boe!

Het zal duidelijk zijn dat de vergadering in een grimmige sfeer door Uil werd gesloten. Hoe moet dit nou toch verder gaan? Ik heb geen idee.

**INGEZONDEN BRIEF**

Geachte Uil,

Graag reageer ik op het verslag in de vorige wijkkrant van de Parktop, waar u als voorzitter bij was. Mijn reactie is wat stekelig maar dat komt doordat in de Parktop de vogels de boventoon voerden. Wij van de zoogdieren waren niet eens uitgenodigd! Wat een kabaal moet het daar zijn geweest, zelfs zonder de toen niet aanwezige parkieten! Wij zoogdieren willen ook een stem in het parkgebeuren.

Dan bedoel ik natuurlijk niet de mensen, die maken er namelijk regelmatig een rommeltje van en hebben al veel te veel stemrecht in ons park. En ook niet de honden en katten, die doen net of het park er alleen voor hen is. Nee, ik bedoel de kleine zoogdieren, die het park in het donker onderhouden. Die alle insecten, spinnen, slakken, wormen, zaden en vruchten en etensresten in de nacht netjes verwijderen. Die in stilte hun werk doen. Kunt u er voor zorgen dat zij ook een stem krijgen op de Parktop heer Uil?

Egbert Egel  
PS Tot maart ben ik afwezig, dan slaap ik uit.

**BESTE HEER E. EGEL**

Het schaamrood staat mij (onder mijn veren) op de kaken: dat ik nooit aan de verdiensten en noden van de kleine zoogdieren gedacht heb. Schande over mij! Mea culpa, driewerf mea culpa. Ja, inderdaad, deze ondergewaardeerde groep parkbewoners zou zeker ook vertegenwoordigd moeten zijn in de Parktop.

Ik stel voor dat u mij in maart opzoekt (als u verfrist ontwaakt bent), want er zijn nog wel een paar praktische puntjes uit te werken. Moet uw fractie adviesrecht of stemrecht krijgen bijvoorbeeld en ik zie ook nog niet goed voor me, hoe het vervoer naar onze vergaderplaats (het eiland in het oude park) geregeld zou kunnen worden.

Een principekwestie wordt wellicht de mogelijke aanwezigheid van ratten. Deze bruinhemden hebben een bijzonder slechte reputatie en er zijn er veel te veel (met dank aan de mensen die afval in het park blijven gooien). Maar daar komen we vast wel uit.

Amice, ik groet u oprecht hartelijk en kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.

Uil

**Gratis en goedkoop in Gouda**

Bron: Voedselbank



De gids 'Gratis en Goedkoop in Gouda' is nu verkrijgbaar. Hij is gemaakt voor Gouwenaars die met weinig geld willen of moeten rondkomen. Er staan tips in om aan gratis of goedkope diensten, spullen, kleding, vakanties en vrijetijdsbestedingen te komen. Ook staan er kostenbesparende adviezen in op het gebied van vervoer en wonen.

'Gratis en goedkoop in Gouda' is in een oplage van 5.000 stuks gedrukt en wordt via diverse locaties in de stad verspreid, zoals de Voedselbank, de sociale teams, de bibliotheek en het Huis van de Stad.

Wil je de gids online lezen? Dat kan ook, want hij staat op website van de Voedselbank (voedselbankgouda.nl). Klik rechts onderaan op de homepage op de oranje button 'Gratis en goedkoop in Gouda'.



Liefste Straat van Gouda 2022 - Majoor Fransstraat/Winterdijk in de finale.

**VERKIEZING 'LIEFSTE STRAAT VAN GOUDA 2022'**

Door Manon Vonk

Ieder jaar is er de verkiezing van het Liefste Straatje. Daar hebben de Blokoningen ook aan meegedaan. Wij waren zelfs tot de finale gekomen. He-laas hebben we niet gewonnen maar wij hebben wel heel veel plezier gehad met het maken van het filmpje.

Wil je het filmpje bekijken? kijk dan op de site van Gouda Bruist, bij de Lief&Leed straten. Wil je ook met je straat meedoen, geef je dan vooral op, succes verzekerd!

**LIEF&LEEDSTRATEN**

Bron: Gouda Bruist

Wil jij meer verbinding in je straat of buurt? Doe dan mee met het Lief&Leedstraten-project en meld je aan als gangmaker. Je krijgt een potje van € 75 voor attenties bestemd voor burens van burens. Ben je geïnteresseerd? Kijk op [gouda-bruist.nl/liefenleedwebsite](http://gouda-bruist.nl/liefenleedwebsite)

Gouda telt al meer dan 90 Lief&Leedstraten. Allemaal plekken waar gangmakers zorgen voor bloemetjes, iets lekker, een leuke kaart of een tekening bij lief of leed. Hierdoor ontstaat meer contact en leren burens elkaar beter kennen. Op deze manier hopen we de verbinding te versterken. Het is de bedoeling om binnen 3 jaar 200 straten/buurtten betrokken te hebben, want 'samen maken we de stad'.



## ACTIVITEITEN IN DE WIJK

### CREACAFÉ

Door Manon Vonk, lid wijkteam



Na alle drukte van de feestdagen, nemen we ook een kleine break met het Creacafé. We gaan in februari weer van start.

We verhuizen van Gouwestein naar Winterdijk 14. Bij de nieuwe woningen aan de Winterdijk is een gemeenschappelijke ruimte waar we gebruik van gaan maken. Hopelijk gaan we hier ook leuke tijden beleven en is het voor niemand een belemmering om te komen.

Wil je zeker weten dat je overal bij kunt zijn, zet dan de volgende data in de agenda.  
8 februari - steen stippen  
8 maart - vogelbad mozaïeken  
12 april - houten tegelwijsheid  
10 mei - suncatcher

### KERSTBOMEN IN DE SLOOT LANGS DE WINTERDIJK

Door Rik Bos

Het zal je ongetwijfeld al zijn opgevallen dat inmiddels de kerstbomen weer in de sloot langs de Winterdijk zijn geplaatst. Wij vinden het een mooi gezicht, hopelijk geniet jij er ook zo van.

De bomen staan er niet zomaar, eerst zijn er pennen onderaan de kerstbomen vastgemaakt waardoor ze in de buizen in de sloot passen. Daarna zijn de bomen gebracht bij een aantal scholen, een zorginstelling en bewoners uit de wijk om de bomen te voorzien van de lichtjes en de versiering. Dat is de versierders toch weer mooi gelukt!?! Dank daarvoor.

In alle vroegte zijn we op zaterdag 3 december begonnen met het verzamelen van de tien bomen om ze vervolgens in de berm te leggen op de plek van een buis in het water. Rond kwart voor 9 arriveerde firma J. Bos en ZN uit Moordrecht met een graafmachine en een bus

met aanhanger met 2 nieuwe buizen, door baggerwerkzaamheden waren er helaas twee buizen in het water verdwenen.

Met de graafmachine zijn de twee nieuwe buizen geplaatst en vervolgens zijn alle bomen in de sloot gezet. In ongeveer een uur tijd waren alle werkzaamheden afgerond.

#### Vrijwilligers gevraagd

Hoe mooi de bomen ook zijn, ze moeten toch ook weer uit de sloot worden gehaald. Dat zal hoogstwaarschijnlijk op 7 januari gaan gebeuren. Nadat ze uit het water worden gehaald moeten ze ook worden afgetuigd en de versiering weer terug naar de eigenaars.

Wil je meehelpen? Meld je aan door een mailtje te sturen naar [rik\\_bos@hotmail.com](mailto:rik_bos@hotmail.com).

Alvast bedankt



**J. BOS en ZN**  
**MOORDRECHT**





**HET WIJKTEAM WENST U  
FIJNE FEESTDAGEN EN  
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR**

**TOT ZIENS OP  
DE NIEUWJAARSBORREL  
OP 13 JANUARI**

