

**BUURTPRAAT**

Door Tineke Mocking



Dit keer ben ik in gesprek met Murielle.

Murielle is 5 jaar geleden in Gouda komen wonen vanuit Amsterdam waar het steeds minder prettig wonen was. Maar waar ze niet geboren is. Ze is geboren en getogen in Leek, 18 km van Groningen. Die 18 km heeft ze elke dag moeten fietsen toen ze naar het gymnasium ging. Vaak wordt vanuit een dorp met een groepje gefietst zo ook in Murielles geval. Murielle was klein en ze heeft heel hard haar best moeten doen want er werd erg hard gefietst! Wat een punt is bij fietsen is de wind. Zeker in een vlak landschap en dat is het wel in het noorden. Je kunt niet altijd de wind mee hebben maar in Murielle's herinnering hadden ze altijd wind tegen! Het voordeel van dit alles is wel dat je er sterke benen van krijgt.

Ik weet niets van Leek maar heb inmiddels vernomen dat er een rijtuigenmuseum te vinden is. Dus, recreatiefietsers, als je in de buurt van Leek fietst kun je een bezoekje aan dit museum inplannen.

Na de middelbare school is Murielle eerst Frans gaan studeren in Groningen. Intussen is ze vanaf haar 16e drie zomers naar Frankrijk gegaan om vakantiewerk te doen. En na her eerste jaar Frans ging ze in Frankrijk naar een bijbelschool waar ze theologie heeft gestudeerd. Want de bijbel heeft haar altijd gefascineerd. Al die verhalen die er in staan! Daarna heeft ze nog internationale betrekkingen gestudeerd in Groningen.

Vervolgens is ze gaan werken in de 2e kamer in Den Haag. Bij het CDA als persoonlijk medewerker van een Kamerlid. En daarna bij het ministerie van Defensie.

Inmiddels had ze haar man, Rien, leren kennen. Rien woonde al in Amsterdam en zo is Murielle ook in Amsterdam terechtgekomen alwaar de twee kinderen, Maryse en Mar-nix geboren zijn. Maar omdat het, zoals gezegd, toch niet zo fijn wonen was in Amsterdam zijn ze 5 jaar geleden in Gouda neergestreken, in onze prachtige wijk het Nieuwe Park.

Murielle vond toch niet voldoende voldoening in haar werk in Den Haag. Ze is een studie tot Gemeentepredikant gaan doen want ze wilde heel graag wat meer werken vanuit de betekenis van de mens. De mens als waardevol wezen. Werken vanuit acceptatie en liefde. Dat is in de Kamer wel anders. Daar spelen eigenbelangen een

grote rol. Dus Murielle ging op zoek en vond een baan in Reeuwijk, als predikant. Dat is natuurlijk heel iets anders dan in Den Haag werken. Dat is vaak hectisch en werken onder druk. Groots ook. Dit is klein en op de mens gericht. Van groot naar klein dus. Ze is daar heel gelukkig in.

Ik ken Murielle van het koor Toonkunst waar ze als sopraan aan verbonden is. Ik ben alt dus Murielle zit aan de 'overkant'. We kunnen naar elkaar zwaaien. Dit is één van de hobby's van Murielle. Ze speelt ook dwarsfluit en is dol op lezen en gek op studeren, daar komt nooit een eind aan. Maar Murielle houdt vooral van zingen en ik zing graag met haar mee.

Murielle woont met man en kinderen aan het van Bergen IJzendoornpark in een van die schitterende witte panden. Ze zijn dolgelukkig dat ze het huis hebben kunnen kopen. Inmiddels is daar de tuin ook prachtig aangelegd. En wel door iemand uit het Toonkunst koor, Tineke, die samen met haar man af en toe klusjes doet en heel mooi werk afgeleverd heeft.

Heel veel geluk Murielle op jullie nieuwe, nou ja al weer 5 jaar oude, stek.