

DE RIETGORS

DE GESCHIEDENIS VAN WINTERDIJK 14

Door Trudie Galama



Om de geschiedenis boven water te halen neem ik contact op met de heer Cor Goes. Hij was directeur van de Rietgors. Hij is inmiddels 80+ en vertelt mij enthousiast over "zijn" school.

DE EERSTE PAAL

De locatie Winterdijk 14 is een braakliggend terrein, een moeras met bomen en struiken en heel veel riet. Daar komt op 15 januari 1965 verandering in als de eerste van 264 palen de grond in gaat voor de bouw van de Katholieke Lagere Technische School "St Jozef". Degene die niet uit de polder komt, kijkt met ongeloof naar de eerste paal die 20 meter in de blubber wegzakt.

Gemengd onderwijs

In 1976 ontstaat er een samenwerking tussen deze katholieke technische school en de katholieke LHNO school Christus Koning. Als in 1977 de meisjes definitief de school binnenkomen, verandert het gedrag van de jongens in positieve zin. Het taalgebruik wordt netter en het wordt ook gezelliger. Jongens en meisjes kunnen nu kiezen uit zes vakrichtingen. Tot 1984 wordt er dagelijks door alle leerlingen in de aula aan gedekte tafels met mes en vork gegeten. Vanwege bezuinigingen wordt dat afgeschaft.

ST. JOZEF WORDT RIETGORS

De fusie tussen beide scholen heeft ook een naamsverandering tot gevolg. Uit de door de heer Goes opgezette prijsvraag komt weinig respons. Dus verzint hijzelf de naam "Rietgors". Dit vogeltje kan hij vanuit zijn werkkamer in het riet zien zitten. De tweede betekenis slaat op de gorzen, de met riet begroeide stukjes grond die aan elkaar slibben en land worden.

Zo is ook het land langs de Winterdijk ontstaan.

Dat niet iedereen het eens is met de naamsverandering is te lezen in de jubileumuitgave, die bij het 25-jarig bestaan van de school in 1989 uitkomt. Een van de bestuursleden schrijft dat het hem nog steeds een raadsel is wat die vogel doet. Als hij het voor het zeggen had, was de naam St. Jozef blijven bestaan.

EEN MIDDELGROTE SCHOOL

De school telt ca. 350 leerlingen. Het gebouw bestaat uit een laagbouw en een hoogbouw. De entree van de school komt uit in een grote hal met een conciërgeruimte en aan de rechterkant de aula met een podium, een keuken en aan weerszijden van een lange gang zes grote praktijk lokalen. Aan de linkerkant van de hal is een lange glazen gang met rechts de gymzaal en links de docentenkamer, de toiletten, de administratie en de vergaderruimte, een kamer voor de adjunct-directeur en de directiekamer. De hoogbouw bestaat uit drie verdiepingen met theorie lokalen, tekenlokaal en natuurkundelokaal.

Het gebouw heeft een vrolijke uitstraling. De panelen zijn in de Mondriaan kleuren rood, blauw en geel geschilderd. Naast de speelplaats staat prominent een prachtig kunstwerk van Andre Volten.

DE VERHUIZING

In 2005 verlaten leraren en leerlingen de gebouwen van de Rietgors om naar een nieuw gebouw aan de Groen van Prinsterersingel te gaan. De naam Rietgors verdwijnt en verandert in De Meander.

Leraren en leerlingen van GSG Het Segment zijn de volgende bewoners. Het is voor een korte periode. Want in 2010 vertrekken ze naar hun spiksplinter nieuwe school, een stukje verderop aan de Winterdijk.

DE SLOOP

In 2017 komt het definitieve einde van de Rietgors. Dat gaat de heer Goes aan het hart. Hij is trots op zijn school. Hij heeft er bijna 35 jaar met heel veel plezier gewerkt.

Na de sloop krijgen struiken en bomen vrij spel en groeien bijna tot in de hemel. De fundamenten verdwijnen onder een deken van mos. Het wordt een paradijselijke, groene oase aan de Winterdijk. Totdat Mozaïek Wonen met plannen komt om er 60 appartementen te bouwen. Die mooie plannen zijn inmiddels werkelijkheid geworden.