

Ik ben een veelzijdige autodidact die creativiteit en vakmanschap moeiteloos combineert. Al van jongs af aan blij ik te beschikken over een creatieve geest met een talent voor tekenen. Ruim 20 jaar geleden nam ik het besluit om mijn oude liefde schilderen weer serieus op te pakken.

Voor het eerst in mijn leven nam ik les en al snel bleek dat mijn talent niet aan kracht had ingeboet. Ik ging op zoek naar een eigen stijl en vond die in benen of beter gezegd in het prikkelen van de fantasie van de kijker door het toepassen van de kunst van het weglaten. Vanaf het eerste schilderij in deze stijl, de Damesbenen, kan de toeschouwer het verhaal zelf vormgeven. Toen ik mij naast het schilderen ook ging toelagen op het maken van tassen en sieraden, bleek dat ik ook daar bijzondere aanleg voor heb.

Vele oude fietsbanden worden verknipt en verwerkt in sieraden. Tijdens workshops laat ik zien hoe je van een fietsband in combinatie met andere materialen een leuk sieraad kan maken. Het rubber van fietsbanden wordt ook gebruikt om de unieke tassen van gerecycled materiaal, veelal leer, een eigen accent te geven. Deze tassen zijn origineel van vorm maar tegelijkertijd ook praktisch en zeker geschikt voor dagelijks gebruik. Inmiddels heb ik mijn werk op diverse plaatsen mogen tentoonstellen en de reacties, veelal positief, zijn mede een inspiratie om mij verder te blijven ontwikkelen. In de 10de expositie GoudsWerk heb ik mijn tassen en sieraden getoond.

06-13740050
irma.holt@planet.nl
www.irmaholt.nl



