

Het is donderdag 19 oktober en de zon schijnt alsof het zomer is. De deadline voor het inleveren van mijn schrijfsels voor de wijkkrant nadert. Ik zit aan mijn eetkamertafel en heb uitzicht op een paar bankjes. Het duurt niet lang of een van de bankjes wordt bezet. Ik haast mij naar buiten. Henriette Wildschut zit te genieten van het zonnetje. Zij werkt in het Huis van de Stad op Bureau Vormgeving. Als het mooi weer is loopt zij haar rondje door het park en zit op 'haar' bankje, even niets te doen en om zich heen te kijken. Toen het kantoor nog in de binnenstad was, liep ze langs de winkels. Na de verhuizing heeft ze dit groene pareltje ontdekt en geniet ze van de rust en de reiger, die op hoge poten voorbij komt stappen, totdat de bus langs komt.....

