



Met mijn fotoproject 'Het boerenleven in beeld' wil ik het dagelijks leven laten zien van de boeren die in de landbouw en de veehouderij werken.

In mijn jeugd groeide ik op in de polder tussen Wateringen en Delft en was regelmatig aan het spelen op een boerderij in de buurt. Je mocht overal komen, alle hoekjes en gaatjes heb ik verkend, spannend en erg leuk.

Vervolgens ben ik gaan werken in de glastuinbouw van het Westland. Na 20 jaar stopte mijn baas ermee en ben ik als reisleader de wereld over gaan

zwerven. Terug in Nederland heb ik van mijn passie mijn beroep gemaakt, fotografie. Inmiddels woon ik in Gouda en ben ik alweer meer dan 14 jaar professioneel fotograaf.

Ik wil met dit fotoproject een verhaal vertellen. Het verhaal van de boer die zijn land bewerkt en de koeien voert, de boerin die haar moestuin water geeft, de fruitteler die zijn kersen plukt en de biologische boer die onkruid wiedt. Boeren die elke dag vroeg opstaan en keihard werken om ons voedsel te produceren.

Daarbij is het voor mij een uitdaging om onverwachte momenten vast te leggen. Een koe die zijn neus door het hek steekt, een geitenbok die rechtop gaat staan en de stal overkijkt of dat tijdens het oogsten plotseling de zonnestralen door de wolken breken.

HaKo Fotografie

Tel: 06 13481172

Website: <https://www.het-boerenleven.nl/> & <https://www.hakofotografie.nl/>

