

Han ontmoet ik op het bankje bij de Jeu de Boules baan. Wat een toeval! Hij is net klaar met het onderhoud en bekijkt het resultaat van een afstandje.

Ook iedere eerste zaterdag van de maand is Han te vinden op de baan. Dan gooit hij samen met enkele wijkbewoners een balletje, drinkt een kop koffie en na afloop wat anders.

Han vertelt dat hij ook betrokken is bij de bezorging van de wijkkrant. Daarnaast maakt hij deel uit van het Buurtpreventieteam en slaat hij een nieuwe paal voor een boombordje in het park als dat nodig is.

