



Ik ontmoet Dick Jaspers op het bankje bij de zonnwijzer. Omdat hij te vroeg is voor zijn afspraak in Gouwestaete is hij het park ingelopen.

Binnenkort gaat hij verhuizen. Hij heeft jarenlang aan de andere kant van Gouda gewoond, als kind op de Burgvlietkade en later in Gouda Oost. Maar hij weet zeker dat het appartement hem gaat bevallen. Hij kijkt uit over de Gouwe en hij heeft het park als achtertuin.