

WIJK IN BEDRIJF – KECK (STATIONSPLEIN 1E)

Door Trudie Galama



Keck is een nieuwe horecagelegenheid op het Stationsplein. Het kan u niet ontgaan zijn. Maanden waren de ramen dichtgeplakt met nieuwsgierig makende teksten en plaatjes van kopjes koffie, verleidelijke zoete lekkernijen en gezonde gerechten. Maar nu zijn ze een klein beetje open, voor koffie bij voorbeeld.

BESCHIEDEN OPEN MET HET TAKE-AWAY LUIK

Keck is in februari van start gegaan met de opening van het take-away luik. We verkopen nu 4 soorten sandwiches, verschillende soorten yoghurt en zoete lekkernijen, zegt Jochem. Naast het luik is in mei onze service uitgebreid met een terras in miniformaat. Het is heel vervelend dat het weer niet erg meezit waardoor het terras nog niet open kan zoals we zouden willen, zegt Kelly. Het terras is

nu slechts open voor een kopje koffie met iets lekkers of een drankje. En voor de kou ligt er op iedere stoel een warm dekentje.

WIE IS KELLY, WIE IS JOCHEM?

Kelly is locatiemanager van Keck en verantwoordelijk voor alle dingen die in de bediening gebeuren, voor de inkopen en de sollicitaties. Kortom ervoor verantwoordelijk, samen met Jochem, dat Keck goed gaat draaien. Jochem is de chef en verantwoordelijk voor al het lekkers dat uit de keuken komt. Daarnaast is hij ook de chef van Museumcafé Gouda.

KECK EN 'GOUDA GASTVRIJ'

Sharon en Lennart van Gastel zijn de eigenaren van vier unieke horeca zaken onder de noemer 'Gouda Gastvrij'. Keck

en ook De Lichtfabriek, Museumcafé Gouda en Relais & Chateau Hotel Weeshuis Gouda horen in dit rijtje thuis. Ieder met een eigen identiteit en een heel eigen gezicht.

KECK, GEEN STANDAARD HORECA GELEGENHEID

Bij Keck wordt gegeten, gedronken, gewerkt én gespeeld. Onze hobby's zijn het verzorgen van ontbijtjes, lunchen en borrels, zegt Kelly. Daarnaast zijn wij gek op koffie en daarbij serveren wij zoete lekkernijen, vult Jochem aan. En dat doen we tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds.

We gaan ook kinderfeestjes doen, zegt Kelly enthousiast. En er komen picknickmanden/ rugzakken voor een picknick in het park of een dagje erop uit met de fiets. Ze bruist van enthousiasme en heeft nog meer

plannen in petto. Ze meent het van harte als ze zegt: 'Kom langs als het weer mag en proef al dat lekkers en de sfeer van Keck.'

KLIMMENDE EN KLAUTERENDE KINDEREN EN STUDERENDE EN WERKENDE OUDERS, GAAT DAT SAMEN?

Onze gasten komen allemaal door dezelfde voordeur, maar gaan daarna ieder naar hun eigen zone. De flexwerkplekken zijn enigszins afgescheiden van de rest. Ook zijn er twee geluiddichte telefoonhokken en is er een geluiddichte speelhoek. Dankzij de indeling kan er gewerkt en vergaderd worden en is er ruimte voor gewoon even bijpraten.

WAAROM IS HET VOOR DE BEWONERS VAN ONZE WIJK AANTREKKELIJK OM NAAR BINNEN TE GAAN?

Voor onze bijzondere ontbijtjes komen de wijkbewoners beslist hun bed uit. Kelly weet dat zeker. Voor gezinnen met kinderen hebben we iets bijzonders gecreëerd. We hebben een geluiddichte speelhoek waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en zich kunnen vermaken. De moeders kunnen dan rustig een

kopje koffie drinken. Vrienden of vriendinnen kunnen even ongestoord bijpraten. Het is de veelzijdigheid die mensen bij ons zal aanspreken.

Wij bieden net die sfeer waardoor een kopje koffie speciaal wordt. Ook de inrichting zorgt ervoor dat je even weg bent uit je dagelijkse omgeving.



WAT IS HET MEEST BIJZONDERE OP DE KAART?

Op de kaart staan heerlijke ontbijtgerechten en lunches. De kaart van Keck is bewust, gezond en er is ruimte voor snoeperij. Het meest bijzondere zijn de crumpets. Zij zijn het resultaat van een brainstormsessie tussen Jochem (chef van Keck) en Martijn (de Ierse ster-

renchef van Weeshuis Gouda). Ze lijken op pancakes, dikke pannenkoekjes, maar net even iets anders, iets lekkerder, zegt Jochem.

Verhuur van hippe fietsen

Voor wat beweging kun je bij Keck een fiets huren. Er staan 60 fietsen klaar waaronder citybikes om Gouda op de fiets te verkennen. Met de toerfietsen is het een uitdaging om een tocht te maken rond de Reeuwijkse Plassen of door een ander deel van Het Groene Hart. Met een e-bike ga je fluitend de polder in, zelfs met tegenwind.

GEEN SPETTERENDE OPENING IN CORONATIJD

Kelly vindt het niet passend om in deze tijd een spetterende opening op touw te zetten. We hopen dat de coronamaatregelen snel worden versoepeld. We kunnen dan laten zien wat we allemaal in huis hebben en onze volledige menukaart presenteren. Dus zodra het mag, gaan de deuren open en is iedereen ook binnen van harte welkom voor een ontbijt, een lunch of een borrel.

WAAR KOMT DE NAAM KECK VANDAAN?

Tot slot wil ik toch nog weten waar de naam Keck vandaan komt. Kelly aarzelt, maar vindt het toch leuk om te vertellen. Sharon en Lennart, de twee eigenaren, hebben een hondje dat Keck heet. Toen er een korte, pakkende naam voor deze horecagelegenheid bedacht moest worden, vonden zij dat de naam van hun hondje prima paste bij dit concept. Zo werd het Keck. Keck betekent in jongerentaal: tof, stoer en eigenwijs.

Voor meer informatie zie: keckingouda.nl

