



Negen jaar geleden zijn ze verhuisd van Rotterdam naar Gouda naar een nieuw en mooi appartement in Huize Winterdijk. Ze hebben daar geen moment spijt van gehad. Zo'n vier jaar geleden is mevrouw opgenomen op de verpleegafdeling.

Bijna iedere dag gaan ze samen op stap, heerlijk de buitenlucht in. Omdat het duwen van de rolstoel best zwaar is, wordt er halt gehouden bij een bankje. Na een poosje van de zon te hebben genoten gaan ze weer op huis aan.