

Ze kwam in 1980 naar Nederland, naar Amsterdam en woont sinds 1982 in Gouda. Na haar opleiding als sociaal-pedagoge in Duitsland heeft ze zich verder verdiept in: Tai Chi, ademtherapie, meditatie, biografiewerk en dromen. Altijd met de intentie gericht op de bron van innerlijke kracht.

Na jaren Tai Chi lessen te hebben gegeven, neemt zij nu steeds meer tijd om te schilderen. Ruth werkt vooral met Japans papier, acrylverf en olie-
verf. Soms gebruikt ze ook materialen, die ze op haar pad tegenkomt. Ze wil haar inspiratie zo eenvoudig mogelijk en moeiteloos op het doek overbrengen. Voor het Stiltecentrum van het Groene Hart Ziekenhuis maakte ze in opdracht een schilderij.

Beschrijving van haar werk

"Het oorspronkelijk herinneren", zou de rode draad voor de schilderijen van Ruth Osthoff kunnen zijn. Haar werk wijst naar een woordeloos besef van het mysterie van leven en dood. In de verstillig die de schilderijen uitstralen is pure levenskracht voelbaar.

Ruth Osthoff -
tel. 06 28067053,
ruthosthoff@hotmail.com, www.ruthosthoff.com.

