

Jaren geleden heeft ze een cursus "linoleum snijden" gevolgd bij de Werkschuit in Gouda. Daarnaast heeft ze aquarelleerlessen (nat op nat techniek) gevolgd bij de Russische schilderes Mila Jeleznikova. Hierna is ze lessen gaan volgen in acryl schilderen bij Mariëtte Gütteling (Galerie Thyade). Ongeveer 7 jaar geleden is Loes lid geworden van "open atelier" in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ze is daar met keramiek gaan werken. Verder heeft ze een aantal workshops gevolgd torso en masker maken. Daar waren ook mensen die met glas werkten en na een workshop in Ouderkerk aan den IJssel is ze dat ook eens gaan doen. Nu probeert Loes, door glas te fuseren en te slumpen, schalen te maken en waxinelichthouders. Na een workshop mozaïek op het atelier is zij naar het mozaïekwinkeltje in Rotterdam gegaan en is daar met mozaïek verder gegaan.

Haar beroep was kleuterleidster. Daarin kon ze veel creativiteit kwijt; het maken van bordtekeningen, op de ramen schilderen en de kinderen allerlei creatieve werkjes aanbieden. Loes is telefonisch te bereiken op tel 0180 317442 of 06 34471399

