



Ik ben Gerrie Verbree en ben altijd bezig geweest met creativiteit. Als kind in de oorlogstijd was ik druk bezig met de handnaaimachine van mijn moeder en met lapjes en klosjes garen. Speelgoed was er toen niet. Daarna heb ik een opleiding voor coupeuse gedaan.

Later heb ik de opleiding voor lerares gevolgd en heb 35 jaar naailes gegeven. Ik woonde in Wijk bij Duurstede waar ik in het museum cursussen heb gevolgd. Mijn interesse voor kunst is toen ontwikkeld. Ik heb leren schilderen, modeltekenen en keramiek maken op de Werkschuit in Gouda. Ook heb ik een opleiding kunstzinnige therapie op antroposofische basis gevolgd. Vanaf 1986 heb ik naast naailes ook schilder- en keramieklessen gegeven. Ik maak al zo'n 30 jaar keramiek. De eerste 10 jaar had ik een galerie.

In 2001 ben ik verhuisd naar Moordrecht. Nu geef ik nog schilderles en houdt me vooral bezig met schilderen en keramiek maken. Raku gestookt keramiek is een Japanse techniek. Eerst stookt men het voorwerp op 900 graden en wordt het vervolgens gedeeltelijk geglaazuurd. Op de plekken waar geen glazuur komt, krijg je zwarte plekken wanneer het voor de 2e keer op 1000 graden wordt gestookt. Bij het afkoelen ontstaan er barstjes in het glazuur. Dan gaat het gloeiend heet in een rookton met zaagsel en trekt de rook

in de barstjes. Even schoonmaken en het kunstwerk is gereed. Ik heb me aangesloten bij het open atelier in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gerrie Verbree

Spoorweglaan 1a, Moordrecht

tel. 06 51095315

Email: n.verbree@hetnet.nl

