



De heer Olsthoorn zit op het bankje. Zijn huisarts heeft deze 91-jarige geadviseerd om dagelijks een rondje rond de vijver te lopen, maar nu geniet hij even van het zonnetje.

Hij vertelt dat hij tot z'n 26e thuis op de boerderij van zijn ouders heeft gewerkt en in zijn diensttijd kantoorervaring heeft opgedaan. In 1954 trouwt hij en begint een zuivelwinkel in Den Haag. Maar wanneer de buurt achteruitgaat, vertrekt hij naar de deftige Javastraat om een levensmiddelenzaak te beginnen. Het gezin woont in het begin achter

de winkel. Later verhuist hij naar een grote woning in Voorburg.

In 1992 gaat het roer om. De concurrentie in de levensmiddelenbranche wordt te groot en hij begint een studentenhuus. Hij en zijn vrouw vertrekken naar een fraaie bungalow in Wijk en Aalburg, een dorp aan de afgedamde Maas. De kinderen zijn de deur dan al uit.

Zijn vrouw kan in het Brabantse slecht aarden en zo besluiten ze op zoek te gaan naar een huis ergens in Zuid-Holland. Ze wonen ruim 15 jaar heel erg naar hun zin in Gouda op Winterdijk nummer 15. Dan wordt o.a. het onderhoud van de grote tuin hem teveel. In oktober 2010 worden de verhuisdozen weer gepakt en het echtpaar vertrekt naar Gouwestaete, naar een appartement met tuintje.

Dit jaar hoopt de heer Olsthoorn zijn 65-jarig huwelijk te vieren.

Ik wens hem en zijn vrouw alvast een heel mooie dag toe.