

Tiny 85 jaar - bewoonster Binnenhof

Ik mis heel erg de aanschuiftafel. Samen met mijn vriendin Tina schoof ik eenmaal in de veertien dagen aan. Het eten was altijd lekker, maar het is

vooral de gezelligheid die ik nu mis. Met meer mensen aan tafel is toch anders dan in je eentje je bord leeg eten.

Ik krijg nog regelmatig bezoek. Maar het is veel stiller geworden om mij heen.

Ik heb veel plezier van Shiwa, mijn reusachtige, eigenwijze kater.

's Middag ga ik altijd even rusten. Ik zorg zelf voor mijn eten. Voor boodschappen kom ik de deur nog uit. Ik loop achter mijn rollator naar Hoogvliet of Spar. Op mijn balkon zit ik niet of nauwelijks. Het is daar vaak te koud. Verder kom ik weinig buiten. Dat zou ik meer moeten doen, zomaar een blokje om.