



Wat is het leuk om te zien dat de kinderstraatbiebkasten goed bezocht worden.

Ik loop er iedere dag langs tijdens het uitlaten van onze hond. Ik zie aan de kasten dat er tussen de boekjes wordt gesnuffeld en er boekjes mee naar huis gaan.

Regelmatig controleer ik de kasten, of de boeken onbeschadigd worden teruggezet. Ik constateer dat er netjes met de boeken wordt omgegaan. Dat is geweldig!!

Een vaste klant

Als ik een keertje bezig ben met het ordenen van de boeken en er nieuwe bij zet, komt er een meisje naar me toe. Ze kijkt verschrikt en vraagt wat ik doe en of de kasten weggehaald worden. Ik lach naar haar en vertel dat ik de kasten weer netjes maak en dat er weer nieuwe boeken in staan. O gelukkig, zegt ze met een zucht. Ze zoekt vaak een nieuw boekje uit en wil weten waar ik de nieuwe heb gelegd. Na even kijken neemt ze er twee mee. Ze vertelt dat ze morgen een ander boekje terugbrengt, want dat heeft ze al uit. Ze geeft me een knuffel en loopt snel naar huis.

Favoriete boek

Ook andere kinderen uit de wijk houden me soms aan en vragen waar bepaalde boekjes in de kasten staan. We zoeken dan samen naar het favoriete boek. En aangezien we inmiddels heel veel mooie en prachtige boeken hebben, lukt dat snel.

Boeken altijd welkom

Tot mijn grote plezier worden er nog steeds boeken ingeleverd. Zoals een aantal boekjes voor kinderen die nog maar pas leren lezen. We hebben daar inmiddels veel leuke boekjes van, met verschillende leesniveaus. Ook de spannende boeken voor de oudste kinderen zie ik regelmatig niet in de kasten staan, die liggen lekker bij een kind thuis.

De kleintjes met hun ouders hebben de straatbieb ook gevonden. Ik zie ze vaak samen tussen de prentenboekjes snuffelen.

Ik word er vrolijk van als ik zie hoeveel kinderen we hier een plezier mee doen!!

De kasten zitten al lekker vol, maar u kunt nog steeds boeken inleveren in de Majoor Fransstraat nr. 13.

Blubberzooi

Door alle aanloop is het gras helaas weg bij de kasten en is het soms een blubberzooi.

Daar gaan we wat aan doen, er komt een kunstgrasmat, zodat we weer met droge voeten boekjes kunnen uitzoeken, dat is wel zo prettig.

Voor wie niet weet waar de kinderstraatbiebkasten staan. Je kunt ze vinden in de Roos van Dekestraat, op het gras.

Veel kijk-en leesplezier allemaal!!!