

Joke is op doorreis van Amsterdam naar Den Haag en heeft in Gouda een tussenstop genomen. Haar vriendin heeft haar afgehaald van het station en vond het bankje in het park een prima plek om even bij te praten. Zij woont in Gouda en loopt of fietst iedere dag in en rondom de stad. Zij kent Gouda inmiddels als haar broekzak.

“Het was heel rustig in trein”, zegt Joke. “Maar ik voelde me niet helemaal op mijn gemak. Het voelde alsof ik in overtreding was. Een afspraak met een vriendin is vast geen goede reden om de trein te mogen nemen.” Een mondkapje heeft ze in haar tas, maar niet opgezet.

De door mij aangeboden koffie met een koekje hebben ze afgeslagen.

