

Wat voor haar begonnen is met een workshop zo'n 15 jaar geleden, is uitgegroeid tot een passie voor het werken met glas. Het materiaal vindt zij prachtig om mee te werken, want het heeft zoveel mogelijkheden. Glas inspireert haar door de kleuren en de vele gezichten die het krijgt wanneer het speelt met licht. Voor Elly is het telkens weer spannend om de glasoven na het bakken te openen om te zien hoe stukken glas met elkaar zijn versmolten!

Er zijn vele manieren om met glas te werken. Door het volgen van diverse cursussen in de glaskunst heeft zij zich verschillende technieken eigen gemaakt.

Denk hierbij aan glasfusen en slumpen (ver-smelten en verbuigen). Tiffany (gekleurde stukjes glas gevat in lood), glaskralen maken en glas-in-lood. Door het aanschaffen van een glasoven en verschillende gereedschappen heeft zij alle materialen in huis die nodig zijn om haar creaties te maken.

De vrijheid om vorm te geven aan glas vindt ze uitdagend, inspirerend en ontspannend. Ze werkt graag met vormen van vogels en vissen als uitgangspunt. Al haar werkstukken worden handmatig opgebouwd en het neemt dan ook een langere periode in beslag om deze te maken. Kunstwerken van glas gaan vaak meerdere keren de glasoven in met temperaturen tot 1000 C°. Interesse om hier meer over te weten? Neem gerust contact met Elly op!

Glaskunst: een prachtige hobby met eindeloze mogelijkheden. Voor Elly een blijvende bron van inspiratie!

Een website is onder constructie. Voor informatie kunt u haar bereiken via glaselly.ev@gmail.com
tel. 06 1534 2366

