

Elize en Marije worden even gelucht. Ze zitten de hele dag al binnen en nu is het voor Annemarie tijd om de twee even uit te laten. Niet fietsen, hollen of bellenblazen met de vriendjes van de overkant, maar jezelf vermaken met stoepkrijt. Dat levert wonderlijke tekeningen op.

