

Corona met kleuter en peuter: bakken, moestuintjes en eindeloos spelen- Door Mirjam Bosch - van den Berg

Zondag 15 maart. We kijken naar de persconferentie waarin bekend wordt gemaakt dat de scholen dichtgaan. Naast me zie ik een tevreden glimlach verschijnen. School dicht betekent immers vakantie, volgens de logica van een vijfjarige.



Niet helemaal, want we gaan flink aan de bak. Letterlijk. Nu deden we dat al regelmatig, maar voor de gelegenheid breiden we ons repertoire wat uit. Eierkoeken, brood, koekjes, chocolade- en kaneelbroodjes komen er in de weken erna uit onze oven. Lekker bij het dagelijkse kopje koffie nu het hele gezin thuis zit, maar ook: lezen, getallen herkennen, meten en wegen.

Regenbogen - slootjessafari

Met een peuter en kleuter in huis hoeven we ons nog niet druk te maken over huiswerk. De juffen van school lezen online een boekje voor, er is een letter van de week die we creatief invullen (de P van Paaskoekjes bakken, de R van Regenbogen op het Raam schilderen en de H van Heuvels maken in het zand) en we videobellen op gezette tijden met de klas - voor zover dat gaat met een twintigtal kleuters.

Verder is het vooral heel veel spelen. We gaan op berenjacht in de wijk, lezen eindeloos voor, zoeken kriebelbeestjes in de tuin en gaan gewapend met schepnet en loep op slootjessafari. Lego-bouwwerken sieren de vensterbank en een treinbaan kronkelt zich dwars door de woonkamer.

We leven ons uit met zand en water in één van de Goudse natuurspeeltuinen en beginnen een moestuintje. We tellen de zaadjes voordat we ze planten, schrijven de naambordjes voor de groentes en zien voor onze ogen de wortels, radijsjes, tomaten en peultjes groeien. Die krijgen trouw water, worden netjes uitgedund en hé, zien we daar de eerste bijen al rondzoemen? Leren door te doen en te ervaren, wat fijn dat daar nu zoveel tijd voor is.



Glittergriep

Krijgen ze dan helemaal niets mee van de coronacrisis? Natuurlijk wel. Allereerst is papa hele dagen thuis, 'want er is griep op werk'. We kunnen niet naar opa en oma 'anders krijgen die griep'. Eventjes samen een boodschapje doen, de favoriete ochtendbesteding van de jongste, is er niet meer bij. "In de winkel is ook griep hè, mamma." Zoiets, ja. We leggen ze uit dat er hele kleine stofjes zijn waarvan mensen ziek kunnen worden. Voor het gemak vergelijken we het met glitters. Als je daar niet mee oppast, zit ook alles onder. Nu snappen ze ook beter waarom we vaker onze handen wassen en je alleen in je elleboog mag niezen en hoesten. De oudste besluit dan maar een medicijn tegen 'de griep' te maken. Ingrediënten: paprika, peterselie, spinazie, wortel, hoestdrank en kaneel. We brouwen een bruin-groen prutje, proberen er dapper een slokje van en concluderen dat het RIVM waarschijnlijk nog even verder moet zoeken.

Corona met kleuter en peuter: bakken, moestuintjes en eindeloos spelen- Door Mirjam Bosch - van den Berg

De weken vliegen voorbij. Op 21 april kijken we weer samen naar 'meneer Mark Rutte' en 'de mevrouw die met haar handen wappert'. De scholen gaan na de meivakantie gedeeltelijk open. Wederom een tevreden glimlach. "Het is toch ook wel weer leuk om iedereen weer te zien."

