

Op de hoek van de Vredebest/Spoorstraat is de barbershop van Patrick Kraan gevestigd. Ik loop de zaak binnen maar bevind mij eigenlijk op verboden terrein, want voor een barbershop geldt de ongeschreven regel: alleen voor mannen!



Hoe het begon

Patrick begon op zijn 16e met het knippen van zijn eigen haar. Zijn vrienden zagen hem als kapper wel zitten en werden zijn eerste klanten. In zijn slaapkamer bij zijn ouders thuis werden de haren geknipt. Hij kreeg behoefte aan een eigen ruimte en wat later werd de schuur als 'kapsalon' ingericht: een stoel, een spiegel en een plank voor zijn spullen. Enkele jaren later besloot hij de grote stap te wagen en startte zijn echte kapperszaak.

Een eigen Barbershop

Patrick is trots op het fraaie pand dat hij als een echte barbershop heeft ingericht. Op de vloer liggen kleurige tegels in een speciaal patroon en tegen de wand staan bruine kasten.

Bij de ingang staan twee grote Chesterfield banken, waarop het heerlijk zitten is. Ben je aan de beurt, dan neem je plaats op een antieke kappersstoel. Het knippen in deze bijzondere omgeving voelt als een 'beleving'. Hij knipt mannen van 12 tot 80 jaar. Zijn klantenkring is gegroeid van 4 vrienden naar 200+ klant-vrienden. Er wordt op afspraak gewerkt, dus wachten duurt nooit lang. In het straatbeeld kun je zien dat het hebben van een baard helemaal in is. Zijn knipwerk bestaat dan ook voor 40% uit baarden. Zijn advies aan baardmannen is niet zelf (ver)knippen, maar op tijd even langs komen. Je kunt bij hem ook terecht voor een praatje en een kop koffie en zo is het ook een ontmoetingsplek voor vrienden.



Toekomst

Als ik vraag naar zijn grote voorbeeld noemt hij Schorem op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De twee eigenaren van deze barbershop hebben volgens Patrick grote naam gemaakt. Zij zijn creatief en hebben een stempel gedrukt op het vak en daardoor internationale bekendheid gekregen.

In de toekomst hoopt hij te kunnen groeien naar vier kappers achter vier mooie antieke barberchairs. Als u door de grote ramen kijkt kunt u al twee van die fraaie stoelen zien staan.