

*Ik bel aan, word vriendelijk begroet door Gertina en mag doorlopen naar de praktijkruimte. Ik zit prinsheerlijk in de behandelstoel. Gertina is in juli 2017 komen wonen in de Majoor Fransstraat en gestart met haar pedicurepraktijk.*



### **Het buitenland trekt**

Lang geleden vliegt ze uit naar Nieuw-Zeeland, maar krijgt heimwee en komt weer terug naar Nederland. Is Nederland toch te klein? In 1995 vertrekt ze naar Ierland en verbouwt samen met haar toenmalige echtgenoot een ruïne tot een B&B en een aantal vakantiehuisjes. In 2001 zakt door de aanslag op de Twin Towers (9/11) en het uitbreken van een zeer besmettelijke virusziekte (mond-en klauwzeer) de toeristenmarkt in.

Het roer gaat om en Gertina begint in Ierland een bruidszaak. In het begin naait ze de kleding voor bruid en bruidsmisjes zelf maar als de vraag groter wordt komt er ook confectie bij. Na 6 jaar verkoopt ze haar bedrijf en komt weer terug naar Nederland.

### **Pedicuren wordt haar passie**

Gertina werkt nog steeds parttime als facilitair medewerker bij Metalektro, een opleidingsfonds in de groot metaal. Een door het bedrijf

uitgevoerde job scan maakt echter duidelijk dat het beroep van pedicure uitstekend bij haar past. En zo begin ze met veel plezier aan de opleiding pedicure die ze met succes afrondt.

Over mijn vraag: Wat is er nou aantrekkelijk aan andermans voeten? hoeft ze niet lang na te denken. Het zijn al die "verschillende voeten" en het contact met mensen dat het vak zo boeiend maakt. Bovendien geeft het haar een goed gevoel als de cliënt na de behandeling dankbaar uit de stoel opstaat.

### **Gratis advies**

Je kunt zelf veel doen om je voeten in goede conditie te houden, zegt Gertina. Het op de juiste manier knippen van je nagels, een goede voethygiëne en het dragen van passende schoenen voorkomen veel voetproblemen. Meestal word je je pas bewust van je voeten op het moment dat bijvoorbeeld een likdoorn pijn gaat doen of omdat een nagel verkeerd geknipt is. Dan kan een afspraak bij de pedicure uitkomst bieden.

Ik stap op want Gertina moet haar tas nog pakken. Ze vertrekt vanmiddag als een van de begeleiders met 80 jongeren voor drie dagen naar een vakantiecamp in Noord-Brabant. Dus vandaag is de praktijk gesloten, maar u bent op een ander moment van harte welkom.