

Ik sta op het Stationsplein in de bloemenstal van Ruud Gorissen. Al ruim 24 jaar staat hij daar tussen de bloemen. Zijn opa zat al in de bloemen. Zijn vader had een groothandel in bloemen. De fleurige handel ging over van vader op zoon.

De drukste dag van het jaar is Moederdag. Op bestelling maakt hij bruidsboeketten en rouwstukken. Hij heeft veel Gouwenaars als vaste klant. Een favoriete bloem heeft hij niet; alle bloemen zijn mooi. In deze tijd van het jaar is de tulp populair. Zwarte emmers vol rode, gele, witte, paarse en roze tulpen lachen je toe. Vooral de bossen bestaande uit verschillende soorten tulpen vind ik mooi. Thuis in een vaas, vooral als ze bijna zijn uitgebloeid, is het een wirwar van vormen en kleuren. Driemaal in de week gaat Ruud naar de veiling in Naaldwijk om "voor de klok in te kopen", zoals dat in vaktermen heet. Om half vijf staat hij op en om kwart voor zes start de veiling. Om negen uur zit hij weer in zijn auto vol bloemen op weg naar

Gouda.

Hij ziet de ontwikkelingen rond het Zuidelijk Stationsgebied met veel vertrouwen tegemoet en is van plan om u en mij nog vele jaren een mooie bos bloemen te verkopen.

