

U heeft vast wel eens gezien dat er op zondagochtend wat te doen is in de Goudse Waarden aan de Kanaalstraat. Het gaat dan niet om schoolse activiteiten, maar de Evangelische gemeente Parousia houdt daar om 10 uur haar eredienst. Waar moeten we deze gemeente plaatsen op de kaart van kerkelijk Gouda? " Bij de Evangelische gemeente staat de eigen relatie met God centraal, het geloof is er elke dag. Het gaat om de liefde, de vrede en de vrijheid, niet zozeer om dogma's en liturgie."



Aan het woord is Margreet Nagtegaal, diaken en secretaris van Parousia Gouda. Op haar huisadres aan de IJssel in Oudewater spreekt ze vol enthousiasme over het geloof. Parousia betekent letterlijk: komst, wederkomst, aanwezigheid. In dit verband wordt bedoeld: de voortdurende aanwezigheid van Jezus in ons leven en het uitzien naar Zijn wederkomst. Parousia maakt onderdeel uit van CAMA, Christian and Missionary Alliance, een zendingsgenootschap dat eind 19de eeuw is ontstaan in de VS en via Nederlands Indië ook in Nederland terecht is gekomen. De zending is erg belangrijk voor de gemeente. Haar missie luidt dan ook "samen werken om ongelovigen te maken tot volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Dit onder de leus van A tot Z, dat wil zeggen van Atheïst tot Zendingling."

Vanuit Gouda zijn nu zes zendelingen actief. Ze houden zich naast hun zendingstaak bezig met onderwijs en maatschappelijk werk. In hun onderhoud wordt voorzien door de gemeenten. Ze werken o.a. in Thailand, Brazilië en, wat misschien vreemd overkomt: België. Het geeft aan dat men overal het evangelie wil uitdragen, ook dicht bij huis. Het aantal gemeenten in Nederland stijgt daardoor. De voorganger van de Parousia Gouda is onlangs vertrokken naar Zuidplaspas om daar een nieuwe gemeente te stichten.

De Goudse gemeente is ruim 20 jaar oud. In de eerste jaren kwam men bijeen in een huiskamer. Die werd al snel te klein. De leden vonden onderdak bij de Goudse Waarden, eerst aan de

Winterdijk, maar toen de ruimte daar ook te klein werd, verhuisden ze eind jaren negentig naar de aula van de vestiging aan de Kanaalstraat. Er zijn nu ongeveer 450 leden en geregestreerde (dat wil zeggen nog niet gedoopte) bezoekers. "We proberen de zondagse eredienst zo laagdrempelig mogelijk te houden", zegt Nagtegaal: "iedereen is welkom; er is geen vaste liturgie. Een band maakt muziek waarbij iedereen mee mag zingen. Soms staat een bepaald thema centraal, zoals "wanneer het 'leven pijn doet". Voor de ca. 70 kinderen is er een aparte bijeenkomst in de gymzaal van de school. "Voor hen is Kingkids opgezet, een eigen programma met onder andere zingen, spelen en voorlezen. 'De diensten duren ongeveer anderhalf uur, daarna drinken we gezamenlijk koffie." Een eigen gebouw is voor de gemeente niet betaalbaar, vandaar dat ze voor elke zondagdienst de aula moeten inrichten. Dat gebeurt al op vrijdagavond. Dan repeteert ook de band.

Een van de dingen waarin de Parousia gemeenten zich onderscheiden van andere christelijke kerkgenootschappen is dat men als volwassene wordt gedoopt. Bij de doop is er geen sprake van een handje water op het voorhoofd, maar men gaat volledig kopje onder in een badkuip. Dat gebeurt drie tot vier keer per jaar buiten op het schoolplein. Het water wordt wel eerst voorverwarmd. Door onder meer deze volwassenendoop zijn de CAMA/ Parousia gemeenten verwant met de Baptisten. Deze verwantschap heeft in 2006 geleid tot de oprichting van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten in Nederland (ABC).



Heel belangrijk voor Parousia zijn de kringen. Dat zijn groepen van leden die bij elkaar komen om de onderlinge band te verstevigen en een kleine gemeenschap te vormen waarin men voor elkaar zorg draagt. Er zijn ook teams met een specifieke taak. Zo is er een onderwijsteam, een muziketeam, een gebedsteam en een fototeam. Nagtegaal: " Wij vinden het belangrijk dat men elkaar niet alleen op zondag ziet, maar ook door de week en dat men elkaar in een kleinere

groep beter leert kennen". Ze vindt het jammer dat er in de wijk zo weinig bekend is over de gemeente.

Iedereen is daarom welkom om kennis te maken en een dienst bij te wonen. Alle informatie is te vinden op www.parousia.nl .