

Straatbieb Van Bergen IJzendoornpark

Misschien heeft u het al in een vorige wijkkrant gelezen: een berichtje over de Straatbieb. Onze wijk heeft er een bijgekregen, hij staat bij de vogelkooi. Op 15 juni om 15.00 uur is hij geopend. Met een vergunning van de gemeente, want hij staat niet op eigen grond. Wat een "straatbieb" eigenlijk is? Het is een klein kastje, soms in de vorm van een huisje en er zijn er inmiddels al heel wat, die over heel Gouda verspreid staan. Het kastje is gevuld met boeken, die je gratis mee mag nemen. Je kunt er een boek van jezelf voor in de plaats zetten, maar als dat niet kan, dan hoeft dat niet.

Kleine bibliotheken weg

Ruim een jaar geleden is de hoofdvestiging van de bibliotheek geopend op de nieuwe locatie in de voormalige chocoladefabriek. Dat is natuurlijk prachtig. Maar overal in den lande verdwijnen wel juist de kleine, lokale vestigingen, of ze worden vervangen door "uitleenpunten". Dat is erg jammer. Een groep mensen vanuit Gouda Bruist, heeft destijds besloten daar iets aan te doen. Over heel Europa (en ook daarbuiten) vind je op onverwachte plaatsen een kastje met boeken staan, waaruit je een boek kunt pakken. Je kunt er dan een boek van jezelf voor in de plaats terugzetten. Een soort gratis boekenruilsysteem. Maar als je geen boek zelf terug kunt plaatsen, is dat ook niet erg. Degene die het kastje beheert, zorgt voor voldoende boeken. En dat zijn dus de kastjes die overal in Gouda te vinden zijn: straatbibliotheekjes.

GSG Het Segment



Met de Straatbieb die bij de vogelkooi staat, is nog iets heel bijzonders aan de hand, want die is gemaakt door leerlingen van GSG Het Segment. Het ontwerp en de uitvoering; alles is bedacht en gemaakt door de leerlingen van GSG Het Segment onder leiding van hun docent, Joost van de Zweep. Het is een heel werk geweest en de

leerlingen hebben heel erg hun best gedaan. Eerst moesten er van balken plankjes gezaagd worden en die moesten weer precies op maat. Dan plakken en schroeven en dan nog lakken,

want in ons klimaat regent en waait het nou eenmaal vaak. Maar het is een prachtig, stevig en weerbestendig kastje geworden, waar de leerlingen trots op kunnen zijn.



Twee kastjes in de wijk

Overigens, dit is niet de eerste straatbieb in de wijk. In de Majoor Fransstraat heeft Manon Vonk ook een kastje onder haar beheer. Samen kunnen we er zo een beetje voor zorgen dat je zomaar eens gratis andere boeken kunt lezen dan die je al in je boekenkast hebt staan. En je kunt natuurlijk ook boeken meenemen om te lezen in de vakantie!

Beheer

Het beheer van deze Straatbieb zal ik zelf doen. Ik zorg ervoor dat het boekenbestand bijgehouden wordt en dat het schoon blijft. Achter het deurtje vindt u niet alleen ongeveer 30 boeken, maar ook een "gebruiksaanwijzing". En het plekje bij de vogelkooi is natuurlijk ideaal. Er is een bankje, waarop je kunt zitten en op je gemak een boek kunt uitzoeken. Of waar je een boek kunt voorlezen, want er komen ook strips, kinderboeken en jeugdboeken te staan. Zoals Multatuli al zei: **er moet gelezen worden!!**

