

De bankjes in ons park worden veel gebruikt, van vroeg tot laat en door mensen van alle leeftijden. Half april ontmoette ik er twee oudjes, samen op zo'n bankje en we kwamen kort in gesprek. Ze waren broer Jan en zus Rie, respectievelijk 88 en 86 jaar geleden hier in Gouda geboren. Rie woont haar hele leven in Gouda, Jan woont al heel lang in Utrecht. Elke donderdag reist hij met de trein naar zijn zus die in Gouwestein woont en dan gaan ze vrijwel altijd samen op stap voor een wandeling. Beiden zijn nog redelijk goed ter been. Als het zonnetje maar een beetje schijnt zitten ze dan ook een tijdje in ons park. Ik maakte natuurlijk ook een foto en Jan vroeg me of ik die op de derde verdieping in Gouwestein bij zijn zus kon afleveren. Ik weet dat onze wijkkrant in Gouwestein veel gelezen wordt, dus dit is dan een nog leukere manier om broer en zus in het lentezonnetje te zetten.

