

Het was koud en nat, maar toch zaten er 3 leerlingen van het ID-college op het bankje. Ze waren met de bus gekomen van de Groen van Prinsterersingel naar het Stationsplein. Ze liepen ook wel eens naar de stad, maar vandaag hadden ze gekozen voor onderuitgezakt zitten; het zogenaamde 'chillen' op een bankje in het park. Het was rond een uur of één dus er werd geluncht. Op de foto wilden ze niet en ook voor een stilleven van de ingrediënten voor deze lunch, literpakken frisdrank en zakken chips, kreeg ik geen toestemming.

