

Het was nog even de vraag of het bankje met zijn roestige pootjes zoveel mensen kon dragen. Maar dat viel niet tegen!

Het zijn de vrijwilligers van de Werkgroep Groenonderhoud Nieuwe Park die zaterdagmorgen om 09.30 uur al aan de koffie waren. Op mijn vraag waarom zij op dit vroege uur met schop en hark in de aanslag het onkruid te lijf gaan, antwoordt Peter: Het algemeen groen moet schoon blijven; doet de gemeente het niet, dan doen we het zelf. Het park is het visitekaart van onze wijk. Cora vindt het park haar voortuin en die wil zij er, net als haar eigen voortuin, netjes zien bijliggen. Zij geniet er iedere dag van. Anneliet is van mening dat het monumentale park in ere moet worden gehouden. Zij gaat daarom het onkruid enthousiast te lijf en gooit het zwerfvuil daar waar het hoort: in de prullenbak. Eveline loopt iedere morgen door het park naar het station en ergert zich groen en geel aan het onkruid en het vuil. Daarom haar devies: handen uit de mouwen. Bovendien is het een leuke manier om mensen te ontmoeten. Koen vindt het een prachtig stukje groen dat je niet kan laten verloederen. Een mooi park draagt bij aan de kwaliteit van de woonomgeving. Door een paar uur te werken en koffie te drinken leer je op een leuke manier je buurtbewoners beter kennen.

