

Zaterdagmorgen 12 uur. Er schijnt een mager zonnetje. Prima weer om met de jongens even naar buiten te gaan. Zeven jaar geleden zijn Marieke van Rijn en haar man Jaap naar Gouda gekomen. Ze kenden de stad en hun keus viel op Piersonweg nummer 5; (bijna) wonen in het park! De jongens zijn vaak te vinden in het speeltuintje en ook de volière is een favoriet stekje. Voor de foto wilden ze wel even naast mama op het bankje gaan zitten: Arend, Maarten en Gijsbert. Neefje Raf zit in de buggy. Marieke heeft één minpuntje: het drukke autoverkeer door het park. Voorlopig zal Marieke haar (jongste) kroost dus moeten begeleiden, maar met dit mooie weer is dat geen straf.

