

Het was de afgelopen dagen niet aantrekkelijk om op het bankje te gaan zitten. Grote plassen zorgden ervoor dat je het bankje niet met droge voeten kon bereiken. Afgelopen donderdag was het zelfs gevaarlijk in het park vanwege rondvliegende takken en omvallende bomen.

Het is zaterdagmiddag en ik kom uit de stad met een pak stroopwafels en een bos bloemen. Ik had de hoop al opgegeven toen ik op een bankje een paar mannen zag zitten.

Quataiba en Amer zijn wel in voor een praatje. Ze zijn hier wel vaker te vinden om even te

chillen of ze hangen wat rond in de hal van het station. Quataiba volgt taalonderwijs in Gouda en Amer (op de foto rechts) volgt de opleiding voor automonteur. Hij heeft een stageplaats in een garage in Rotterdam. Maar u kunt hem ook tegenkomen bij KFC. Een nieuw fastfood restaurant

op de kruising Burg. Van Reenensingel/ Goudse Poort. Hij werkt daar sinds de opening en met veel plezier.

Ik krijg zijn e-mailadres en beloof hem de wijkkrant toe te sturen.

