

Het is koud. Moeder en dochter genieten van het warme winterzonnetje aan de rand van de vijver. In de zomer zijn de kleurrijke borders favoriet, maar nu is het de dichtgevroren vijver die herinneringen oproept. Ze is inmiddels 80 en woont sinds oktober 2015 in Gouwestein.

Als kind woonde ze op de Groeneweg. Als het ijs voldoende dik was werd er altijd geschaatst. De burens zeiden dan ook dat het gezin Van Leeuwen met schaatsen aan geboren was. Ze schaatste op de singels en de Reeuwijkse plassen. Ze had schaatsen met schoenen waarmee je heerlijk kon zwieren. Ze heeft het plezier van het schaatsen doorgegeven aan haar kinderen. Als ze kon zou ze haar schaatsen weer aandoen en over de vijver zwieren, zoals ze dat deed, heel lang geleden met haar twee vriendinnen uit het park.

