

Frits woont sinds 2012 in de Van Strijenstaat en Astrid is een jaar geleden bij hem komen wonen. Hun huis heeft een tuin op het noordoosten. 's Avonds na zessen is de zon dan ook verdwenen. Dat was de reden waarom ze op zaterdagavond met een maaltijdsalade en een schaal aardbeien op het bankje zaten. De binnenstad van Gouda vinden ze prachtig en het park een heerlijke groene oase om de hoek van de deur (hun voordeur dus). Ook zijn ze wel eens in het andere deel van het park te vinden. Het was hun opgevallen dat daar het jonge publiek op de bankjes rondhangt en in dit gedeelte de leeftijd van de bankzitters doorgaans een stuk hoger

ligt. U gaat het allemaal lezen in deze maandelijkse rubriek.

