

De trompetboom heeft zijn Nederlandse naam te danken aan zijn bloesem, die inderdaad bestaat uit witte trompetjes, die in grote pluimen groeien in juni, juli. Dat is voor een boom best laat in het seizoen. Dat late gaat ook op voor komst van de bladeren. De catalpa is de laatste boom van het park die bladeren krijgt. En ook de eerste boom die zijn bladeren weer verliest. Om die reden wordt de trompetboom ook wel spottend de "ambtenarenboom" genoemd. De vruchten van de boom groeien in lange peulen, van wel 20 tot 40 cm lang, die een hele poos kunnen blijven hangen. De trompetboom behoort tot de snelle groeiers in bomenland, hij kan wel 20 meter hoog worden en is bij uitstek geschikt om in parken solitair te staan.



Oorspronkelijk komt de trompetboom, wiens volledige Latijnse naam *Catalpa bignonioides* luidt, uit het noorden van de Verenigde Staten, maar hij is ook wel in Oost-Azië te vinden. Hij is via Engeland ingevoerd in ons land. De naam, catalpa, is afkomstig uit een indianentaal, het Cherokee: namelijk het woord "catawba". Dat is de naam van de totem van de Cherokee. Dat de naam nu anders gespeld wordt (en ook anders klinkt), danken we aan de botanist Giovanni Antonio Scopoli, die een foutje maakte. Scopoli was in de 18de eeuw de eerste die een wetenschappelijke beschrijving maakte van de trompetboom. Hij was een tijdgenoot en penvriend van de beroemde Zweedse botanist en grondlegger van onze flora's: Carl Linnaeus.

De indianen gebruikten (en gebruiken) bijna alle onderdelen van de trompetboom als geneesmiddel. Van de bast brouwden ze thee als kalmerend, laxerend en wormafdrijvend middel. De thee van de zaden hielp bij astma en bronchitis en de gekneusde bladeren waren heilzaam als

pleisters bij behandelingen van wondjes en kneuzingen. De trompetboom is dus behalve mooi, ook een heel nuttige boom.

En hij heeft nog een prettige eigenschap: hij houdt muggen en vliegen op een afstand en lokt daarentegen juist vlinders aan. Dat is voor ons natte park natuurlijk erg prettig, we hebben muggen genoeg. Ook gaat het verhaal dat je met de rupsen en wormen die alleen gedijen op de trompetboom (en dol zijn op de bladeren) prima kunt vissen. In Noord-Amerika worden om die reden zelfs catalpa's gekweekt! Maar het is niet te hopen dat wij in ons park ook last krijgen van deze speciale kruipertjes, want een hele horde van deze beestjes is in staat een trompetboom in een paar dagen kaal te eten. En dat zou jammer zijn, want de trompetboom in bloei is wondermooi en ruikt lekker!

We kunnen nog heel wat jaren genieten van onze trompetboom, die tegenover nummer 31 in het park staat. Hij is een aantal jaar geleden gekandelaard (dood hout weggesneden, en bijgesnoeid) en hoewel hij niet veel hoger zal worden, heeft dat hem duidelijk goed gedaan. De afgelopen twee jaren waren er weer honderden kleine wit-gele trompetjes in overvloedige trossen te zien. En ze kunnen ook nog redelijk oud worden, de catalpa: er zijn in Nederland geregistreerde catalpa van meer dan 70 jaar oud.

