

## DE DANSERES

---

Woensdagmiddag 26 juni was er op het pleintje voor Gouwestein een gezellige bijeenkomst, met vooral bewoners. Het beeld 'de danseres' had zijn definitieve bestemming gekregen en dat werd feestelijk gevierd met een nieuwe onthulling. Het beeld past prachtig bij de ambitie van onze wijk om plaats te bieden aan mooie beelden. In dit geval is er sprake van een terugkeer, omdat het beeld ook al een plek bij het oude Gouwestein had.

Gerard Bakker is de ontwerper en maker van het beeld en hij was aanwezig. Zo'n twintig jaar geleden kwam hij in het bezit van een aantal platen metaal en zag ook een filmpje van een Spaanse danseres in actie. Dat inspireerde hem tot het maken van een aantal schetsjes waarin de beweging van de japon goed tot uiting kwam en hij realiseerde zich dat de metalen platen prachtig materiaal waren voor een beeld.

Aan Gouwestein is een groep mensen verbonden die zich 'De vrienden van Gouwestein' noemt en die groep heeft het beeld vervolgens aan Gouwestein geschonken. Bij de nieuwbouw is het tijdelijk verwijderd en daarna heeft de groep zich er opnieuw over ontfermd en het opgeknapt. Het staat nu weer stevig verankerd voor de appartementen.

Wat opvalt, is dat de kleur van het beeld vrijwel dezelfde is als die van de platen aan de gevel. Dat moet toeval zijn en heeft als nadeel dat de danseres ondanks de opvallende kleur toch wat wegvalt. Ik raad u aan het plein op te lopen en haar op een paar meter afstand te bewonderen.

We doen net of het beeld van de wijk is en hebben het ook al opgenomen in de beschrijving van de beeldenroute die u door de wijk kunt lopen. U kunt de beeldenroute vinden op [www.nieuwepark.nl](http://www.nieuwepark.nl)

