

De van Vreumingenstraat is vernoemd naar Dirk Johannes Van Vreumingen die op 26 november 1818 in Gouda werd geboren. Het bleek al gauw dat hij aanleg had voor tekenen en schilderen. Hij ging dan ook naar de stadstekenschool waar hij leerling werd van een bekend kunstenaar Anthonie Jacobus van Wijngaardt. Hij schilderde landschappen, stads- en dorpsgezichten. Ook legde hij zich toe op het ontwerpen van litho's. Deze litho's zijn voor de St. Janskerk van duidelijk belang geweest.

Van Vreumingen heeft vanuit verschillende gezichtshoeken het interieur van de St. Janskerk getekend. Deze tekeningen werden door C.W. Mieling in Den Haag in steendruk vervaardigd. Het was een serie van 2 grote litho's en 4 kleine op een blad van 30 x 40 cm. In 1845 schonk hij de kerkvoogden een litho en stelde ook enige exemplaren beschikbaar voor de verkoop ten bate van de kerk. De originele aquarellen, die de voorbeelden waren voor de litho's, zijn nu nog in het bezit van de St. Janskerk. De litho's worden soms nog antiquarisch aangeboden. Wat opvalt in zijn werk zijn de vele menselijke figuurtjes in zijn werk, die vaak een sfeer van bedrijvigheid oproepen en ook een beeld geven van het leven in die tijd.

Van Vreumingen was een veelzijdig man, niet alleen schilderde hij maar hij was ook muzikaal. Hij bespeelde het orgel van de Lutherse kerk en had ook, zo blijkt, verstand van orgeltechniek. Hij heeft namelijk de toenmalige organist van de St. Janskerk een jaar lang les gegeven om kleine reparaties aan het orgel zelf uit te kunnen voeren. In 1839 trad van Vreumingen zelfs op als adviseur bij een restauratie van het beroemde Moreau-orgel in de St. Janskerk. Als dank kreeg hij hiervoor een zilveren tabaksdoos en

confoort, gekocht bij de heer de Vooijs, goud en zilverwinkelier te Gouda. Verder was hij commissaris van het openbaar tekenonderwijs, 1^e luitenant in de Goudse schutterij, secretaris van de krijgsraad en kwartiermaker. Hij heeft zijn hele leven in Gouda gewoond, eerst aan de Lage Gouwe 136 en later aan de Westhaven 17/18.



Aquarel van Vreumingen

In de Goudsche Courant van 13 oktober 1897 verscheen na zijn overlijden het volgende bericht: "Heden overleed tot onze droefheid na een langdurig en smartelijk lijden onze geliefde Echtgenoot en Vader, de heer D.J. van Vreumingen Dz in de ouderdom van bijna 79 jaren." Onder grote belangstelling werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat.