

# De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen

## Door Geri van Ittersum

---

De naam van het kerkgenootschap is een hele mond vol: de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De meeste mensen kennen de leden van de kerk echter als Mormonen. In onze wijk komen ze bijeen in een pand aan de Crabethstraat nr. 10. De heer Pieter Jan van Hensen van Uningen is beheerder van het pand en tevens administrateur. Hij is een enthousiast verteller en legt graag uit hoe de organisatie in elkaar steekt. Maar eerst de ontstaansgeschiedenis in een notendop.



*De grote vergaderruimte*

### *Joseph Smith*

De oprichter van de Kerk is Joseph Smith. Hij leefde in het begin van de 19-de eeuw in de staat New York. Hij wist niet bij welk kerkgenootschap hij zich moest aansluiten en vroeg in gebed God om raad. Hij kreeg toen een visioen waarin Jezus hem vertelde dat de vroegchristelijke Kerk zou worden hersteld. De bestaande Kerken zouden de verkeerde weg zijn ingeslagen. Van een engel ontving hij een verslag van de profeet Mormon waarin op gouden platen in onbekende tekens de geschiedenis van twee oude Amerikaanse beschavingen wordt verteld. Hij vertaalde dit boek met Gods hulp in het Engels en het werd uitgegeven als Het Boek van Mormon. Dit was een tastbaar bewijs van zijn roeping. Hij kreeg aanhangers en in 1830 werd de Church of Jesus Christ opgericht. De leden werden om hun afwijkende denkbeelden vervolgd en Joseph Smith werd in 1844 vermoord. Zijn volgelingen vluchtten naar het Westen van de VS om zich uiteindelijk in Utah te vestigen waar de Kerk groeide en waar in de Salt Lake City het hoofdkwartier werd gesticht. Wereldwijd kent de kerk nu bijna 15 miljoen leden, waarvan ongeveer 8000 in Nederland.

### *De Vergaderingen*

De Kerk heeft ca 200 leden uit Gouda en omgeving. Ze komen elke zondag bij elkaar van half

tien tot half een. De bijeenkomsten heten vergaderingen. Dat gebeurt dan in drie blokken. Eerst vergaderen de priesterschapdragers (mannen) en zusters apart, vervolgens is er zondagschool, zowel voor kinderen als volwassenen, waar zij in de Schriften worden onderwezen. Daarna is er een gemeenschappelijke avondmaalsvergadering. Iedereen kan gevraagd worden een toespraak te houden. Er is geen vaste voorganger. De bisschop, een vrijwilliger, heeft de leiding over de bijeenkomsten. Regionaal is er een ringpresident. Aan het hoofd van de Kerk staat het eerste presidium en de raad der twaalf apostelen. De leden van de Kerk worden net als in de Bijbel heiligen genoemd en ter onderscheiding van die van de oorspronkelijke Kerk wordt er "der laatste dagen" aan toegevoegd.

### *De Doop*

Van Hensen van Uningen geeft een rondleiding door het gebouw. Er zijn diverse vergaderruimtes, de grootste is voor de avondmaalsbijeenkomsten. Er zijn kleinere ruimtes voor de zondagschool en voor gespreksgroepen. De bisschop, net als de administrateur heeft er zijn kantoor. Het meest bijzondere deel van het gebouw is de doopruimte. Het is een beneden vloerniveau gelegen doopvont, waarin men gekleed in het wit ondergedompeld wordt. De plechtigheid kan met behulp van een spiegel vanuit de vergaderruimte gevolgd worden. De doop vindt plaats vanaf de leeftijd van acht jaar. Baby's worden kort na hun geboorte ingezegend.



*de heer Hensen van Uningen in zijn kantoor met aan de muur een foto van de tempel in Salt lake city*

### *Genealogie*

Veel mensen weten dat ze bij het onderzoek naar hun voorouders het beste eerst bij de Mormonen te rade kunnen gaan. Zij beschikken over een schat aan genealogische gegevens. Waarom is dat? Het heeft met de doop te ma-

## De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen

### Door Geri van Ittersum

---

ken. Alleen gedoopten kunnen tot het Koninkrijk Gods toetreden en het eeuwige leven verkrijgen. Voorouders kunnen postuum alsnog worden gedoopt. Hun namen moeten dan wel worden achterhaald, vandaar het onderzoek. De plaatsvervangende doop wordt gedaan in Tempels. In Nederland staat er een in Zoetermeer. Ook huwelijken worden in de Tempel gesloten. Niet tot de dood ons scheidt, maar voor tijd en alle eeuwigheid.



*Het kerkgebouw aan de Crabethstraat*

#### *Polygamie*

Van Hensen van Uningen moet hartelijk lachen als de verwachte vraag over polygamie gesteld wordt. "Het is als sinds 1890 verboden. Daarvoor bracht maar 2% van de leden het in praktijk. Een lid dat nu polygamie zou bedrijven wordt geëxcommuniceerd". Het komt incidenteel nog wel illegaal voor in Amerika bij bepaalde afgescheiden sekten.

#### *Tienden*

Van ieder lid wordt verwacht dat hij een tiende van zijn inkomsten afstaat aan de kerk. Dit is een Bijbels beginsel. Het geld gaat allemaal naar

het hoofdkantoor in Salt Lake City. Van daaruit krijgt elke Unit (Gemeente of Wijk) naar behoefte geld voor de financiering van bijv. projecten en gebouwen. Zo ook in Gouda waar de kerk al vanaf 1926 bestaat. Eerst werden de bijeenkomsten gehouden in de Spieringstraat. Het werd daar te klein en in 1980 kocht men het pand van het GAK aan de Crabethstraat. Toen de aangrenzende panden vrij kwamen, wilde een projectontwikkelaar alle vijf panden in het blok kopen om een nieuw complex neer te zetten. Na overleg ging de Kerk hier in mee en kon na voltooiing van de werkzaamheden in 1988 de gehele benedenverdieping in gebruik worden genomen.

#### *Levenshouding*

De Kerk doet veel aan liefdadigheid. In de hele wereld wordt zendingswerk verricht in combinatie met ontwikkelingshulp. Er zijn wereldwijd 58.000 zendingen actief. Maandelijks wordt er gevestigd en het daarmee uitgespaarde geld wordt gebruikt voor behoeftigen. De leden van de kerk gebruiken geen stimulerende of verslavende middelen. Dus ze roken niet, drinken geen alcohol en ook geen koffie. Ze leven erg gezond en een wetenschappelijk studie heeft uitgewezen dat Mormonen in de VS gemiddeld tien jaar langer leven. Ze worden aangeraden geen schulden te maken en een reserve op te bouwen voor slechte tijden. Van Hensen van Uningen: "Als iedereen zich aan dat principe zou houden, zouden we nu niet in een economische crisis leven". Meer informatie is te vinden op:

[www.mormon.org](http://www.mormon.org) en [www.kerkvanjezuschristus.nl](http://www.kerkvanjezuschristus.nl) .