

Als peutertje liep Trudy Dongelmans aan de hand van haar vader langs de in aanbouw zijnde blokwoon-
gen. Ze waren toen al onder de indruk van de ruimte die de woningen bieden.

Nu woont ze met veel plezier al vele jaren in het buurtje. Ze stond al eerder met een foto in deze wijk-
krant vanwege de grote bloemenpracht onder haar balkon. Dit is verder uitgebreid met een stoepteg-
el-tuin bij de voordeur en recent met een piepklein tuintje om de berging voor de scootmobiel van haar
man in het gazon voor de deur. Met de feestdagen verschijnen er verlichte kerstmannen en andere ver-
siering; je kunt het vrolijke huis niet missen.

Hun eerste woning in de buurt was in de Roos van Dekemastraat. Met man en vier jonge kinderen kon
ze via woningruil uit Bloemendaal naar de wijk verhuizen. Daarna hebben ze ook een tijdje in Friesland
gewoond. Maar vanwege heimwee keerden ze terug naar de buurt via de koop van hun huidige woning
aan Merijntje Gijzenstraat.

Succes Trudy met de tuin en ik hoop dat we kunnen blijven genieten van de bloemenzee bij jullie huis.



Trudy Dongelmans