

Veel bewoners van onze wijk zien het gebouw wel staan, maar zijn (nog) nooit over de brug geweest. Sommigen van u zullen er niet bij stilstaan bij wat zich allemaal achter de muren afspeelt, anderen komen wel op ons terrein, bijvoorbeeld tijdens de bekende jaarlijkse verkoopdag, op de laatste zaterdag in september. Omdat wij in de wijkkrant van oktober 2004 lazen dat Huize Winterdijk in een volgende editie voor het voetlicht gehaald zou worden laten wij u graag een kijkje nemen binnen onze muren.

Geschiedenis/identiteit.

Huize Winterdijk is geopend in 1977 als serviceflat voor ouderen door toenmalig burgemeester de heer Chr. van Hofwegen. Onze bewoners huren een appartement en daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de in het huis aanwezige zorgverlening. Het huis heeft een reformatorische signatuur, opgericht vanuit het kerkgenootschap de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Er werd in dat kerkgenootschap in die jaren ook de behoefte gevoeld om de ouderen gezamenlijk te huisvesten en verzorging te bieden. Onze mensen hechten namelijk erg aan beleving van de voor hen eigen identiteit, in een rustige en voor hen vertrouwde leefomgeving. Dit weegt te meer als men gaat beseffen dat het leven als een damp is en het einde van de levenstijd in zicht begint te komen. Het is niet eenvoudig om in een beperkt aantal zinnen weer te geven waaruit de levens- en geloofsovertuiging van onze bewoners bestaat. Deze is echter uitvoerig te vinden in de Geloofsbelijdenis die in de tijd van de Reformatie (anno 1561) is opgesteld. Door de huidige kerken binnen de gereformeerde gezindte wordt deze belijdenis nog steeds als grondslag voor het kerkelijk leven en aanverwante instellingen erkend.

U voelt wel aan dat de beleving en de daadwerkelijke invulling van onze identiteit geen ruimte biedt voor activiteiten die daarmee in strijd zijn. Voor de omgeving die ons maar oppervlakkig kent en de achtergrond niet weet zijn we daarom voor sommigen wellicht maar saaie, sombere mensen. Maar onze bewoners zijn wel mensen zoals alle andere mensen in de wijk.

De Bijbel als grondslag en regel voor de organisatie van Huize Winterdijk en het dagelijkse leven van de bewoners is rijk van inhoud en geeft ook met Gods zegen inhoud aan het leven. Daar kun je een heel leven in lezen, en dan ben je nog niet uitgelezen. De bewoners zijn weliswaar afkomstig uit verschillende kerkgemeenschappen, maar het leven vanuit de genoemde belijdenis is voor iedereen zinvol en gelijk. Dat even gezegd n.a.v. onze identiteit.

De bewoners.

Nu iets over onze bewoners. Er wonen zo'n 155 ouderen in Huize Winterdijk. Onze bewoners komen uit het hele land. De laatste tijd is dat wat meer uit westelijk Nederland, wat minder uit het hele land. Er is n.l. meer woonaanbod in

de regio's gekomen. Omdat onze bewoners niet in deze wijk zijn opgegroeid, beperkt de leefwereld zich wat meer tot het eigen terrein van Huize Winterdijk en Hoogvliet. Niet dat de wijk er niet toe doet, maar men heeft gewoon niet zo veel met die verzameling straten. Dat gaat pas wat meer leven als je de bewoners van die straten beter kent. En die ga je pas beter kennen als er iets gezamenlijks gebeurt, waar iedereen zich in herkent en bij betrokken voelt. Natuurlijk bezoekt men wel de eigen kinderen en vrienden en bekenden. Maar de beperkingen van de mobiliteit laten zich op de hoge leeftijd van onze bewoners goed kennen. Men gaat niet meer zo makkelijk de deur uit. De gemiddelde leeftijd is 82,5 jaar. De oudste bewoonster is ooit 109 jaar geworden en was de op een na oudste vrouw in Nederland.



Huize Winterdijk

In de loop der jaren is Huize Winterdijk steeds veranderd. In het begin woonden er relatief gezonde ouderen, met alleen een inwonend huismeestergezin. De ouderdom komt toch vaak helaas met gebreken. Later is er daarom verzorging gekomen, zoveel dat er nu zo'n 80 personeelsleden zijn. We wilden meegroeien met de verzorgingsbehoefte van onze bewoners. Wij wilden het hen zo lang als het kon mogelijk maken in het eigen huis te blijven wonen en een volgende verhuizing naar een verpleeghuis bijvoorbeeld besparen. Wijkbewoners als dokter Jongkoen, dokter van de Kar en dokter van Dijk hebben al heel wat voetstappen in Huize Winterdijk gezet. Met hen bestaat een fijne samenwerking.

Hoe ziet het er nu binnen onze muren uit?

Verreweg het grootste deel van de bewoners woont zelfstandig in een eigen huurflat. Vanaf het begin van Huize Winterdijk zijn wonen en zorg gescheiden. En dat is een item waar tegenwoordig veel over geschreven wordt, maar in Huize Winterdijk is het nooit anders geweest. Enerzijds is Huize Winterdijk verhuurder van woningen, anderzijds ook zorgverlener. Tegenwoordig krijgen de bewoners de zorg vanuit de AWBZ vergoed, tenminste als men de beschikking heeft over een indicatie van het Regionaal Indicatie Orgaan. Vroeger was dat anders, toen moest alles uit eigen middelen worden betaald, en aangezien niet iedereen de verzorgingskosten kon betalen en de deur van het huis ook voor de minder vermogenden op financieel gebied openstaat, moest er wel op een andere wijze in de financiën worden voorzien. En dat is nu het begin geweest van de jaarlijkse verkoopdag, in een van de vorige edities van de wijkkrant nog opgemerkt door de wandelaar door de buurt. Een verkoopdag die altijd een mooie opbrengst heeft, waar een groot deel van de achterban op afkomt en die u allemaal kent vanwege de grote tent op het parkeerterrein. Wij zijn de omringende scholen en de BAM erkentelijk dat zij dan hun terrein openstellen om onze bezoekers een parkeerplek te bieden.

Er is ook een verpleegafdeling met huiskamerproject binnen onze muren. Als bewoners door bijvoorbeeld toenemende vergeetachtigheid de regie over het eigen leven gaan verliezen, dan bestaat er de mogelijkheid om hen in een huiskamer opvang te bieden. Deze huiskamer is van vroeg tot laat open, 7 dagen per week. Gaat het echt niet meer in de eigen flat dan kan iemand helemaal naar de verpleegafdeling verhuizen en daar een eigen kamer houden.

Heel soms kan het gebeuren dat u een oudere door de buurt ziet rondzwerven op een manier waarvan u denkt: zou dat wel vertrouwd zijn? Neemt u in zo'n geval s.v.p. contact met ons op. Wij zullen dan onderzoeken of ingrijpen nodig is. Aan de andere kant willen we niet graag de vrijheid van onze bewoners inperken, dat kan zo iemand namelijk ook heel ongelukkig maken. Ons beleid is om terughoudend om te gaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar in het verleden zijn wij wel eens door buurtbewoners op bepaalde situaties attent gemaakt, zodat wij blij waren dat u ons even belde. Ook zijn er buurtbewoners die wel eens iemand thuis hebben gebracht voor wie het loopje naar Hoogvliet op de terugweg net te ver bleek. Dank daarvoor.

Interne verbouwingen/aanpassingen.

Wij zeggen wel eens dat Huize Winterdijk een dorpje of wijk apart is. En zo is het ook. Er vindt hier van alles plaats, er gebeurt van alles. Huize Winterdijk probeert steeds mee te groeien met datgene wat de bewoners nodig hebben. In de loop der jaren hebt u misschien al heel wat verbouwingen en aanpassingen opgemerkt. En er staat steeds wat op het programma. Het komende jaar zal de hoofdentree verbouwd worden, waarbij dan tevens de administratie gemoderniseerd zal worden. Daarna krijgt de verpleegafdeling een opknopbeurt en ook de tuin staat op de nominatie om te worden opgeknapt.

Een vraag is nog hoe de parkeervoorziening geoptimaliseerd kan worden. Voorheen was het parkeerterrein toereikend om de bezoekers de gelegenheid te geven om hun auto neer te zetten, tegenwoordig moet je wel eens zoeken naar een plekje, zeker als er een bijeenkomst is of een begrafenis. Ook daar moet een oplossing voor komen.



uitzicht vanaf 6^{de} verdieping richting Gouwe OZ

(Ontwikkelingen in) de wijk..

Wij vinden dat wij in een fijne buurt zijn gesitueerd. Dicht bij alle voorzieningen, aan de rand van de binnenstad. Goede openbaar vervoer voorzieningen. Natuurlijk is er altijd wel iets op te merken, maar toch....

Een groot deel van de criminaliteit gaat aan ons voorbij. Wij denken dat dat komt omdat wij op een schiereiland staan. Af en toe gebeurt er wel wat, soms is er zeker overlast, maar het is momenteel minder dan het wel eens geweest is en met elkaar moeten wij goed opletten en de zaken niet overdrijven. Aan de andere kant: als je alles optelt wat in de loop der jaren aan kwalijke zaken is gepasseerd dan is dat toch ook wel weer een hele rij. Dus we zijn ook niet al te optimistisch daarin.

De ontwikkelingen en de bouwactiviteiten in de buurt wachten wij met belangstelling af. In de 27 jaar dat Huize Winterdijk er staat hebben wij veel in de buurt zien veranderen. Zeker de activiteiten in de spoorzone zullen ons niet ongemerkt voorbij gaan en wij vrezen dat de geplande bouwactiviteiten in de wijk de kwaliteit van trottoir en wegdek vooralsnog er niet beter op zullen doen worden. Voor ons zal aandachtspunt blijven hoe ons gebouw tijdens al die bouwactiviteiten zo goed mogelijk bereikbaar zal kunnen blijven. Niet alleen van belang voor onze bezoekers, maar ook voor de bereikbaarheid voor arts en diverse hulpdiensten. Verder hopen wij dat er een supermarkt zal blijven, op niet al te grote afstand.

En wanneer de Burg. van Hofwegenweg aangelegd zal worden? Volgens ons staat die ook al jaren op plattegronden ingetekend. Als die er is kan ons terrein misschien op een tweede manier ontsloten worden zodat vrachtverkeer meer uit de buurt kan worden geweerd. Maar ja, Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd.

Wij hebben het gewaardeerd dat de redactie ons op deze wijze in de gelegenheid heeft gesteld iets over ons huis te vertellen. Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u eens daadwerkelijk komen kijken dan kunt u contact opnemen met onze receptionistes, die het verzoek verder in onze organisatie aan de orde zullen stellen.