

Welkom in de Crabethstraat.

Een stoomtram rijdt bellend door een statige straat. Bij het station komen reizigers aan. Het voetveer brengt hen naar het hart van de stad. Blijft u in die straat even staan.

De Crabethstraat, genoemd naar Wouter en Dirck, glazeniers van de beroemde Sint Jan. Daar liepen gasten van hotel "La Station". Hier stonden huizen, gesloopt zonder pardon en kijk, arbeiders storten de Wetering vol.

Al die vogels van diverse pluimage. Ze woonden en werkten er, hadden vrijages. Ze bespraken het nieuws en keken naar brandjes. Maakten deftige huizen van oude pandjes. Zo kreeg de straat haar flair.

De stoomtram verdween en de Goudse verscheen. Nog steeds komen er reizigers aan.

U kunt nu even rusten op een bank in het park, om bij de tijd, die nooit stopt, stil te staan.

