

Gedicht bij bruid

**Om het wits strijden jurk en auto,
Galant nog de verse echtgenoot.**

**Niet eens een uur getrouwd,
Een eerste test: de verplichte foto.
Vanzelfsprekend in dit statig park
Dat in zijn meer dan honderd jaren
al zoveel paren langs zag komen.
En al haalt hun huwelijk niet het brons
Dit zal in hun herinnering blijven:
De bruidsbrug en de oude bomen**

