

In aansluiting op de artikelenreeks van Geri van Ittersum over water en bruggen, leek een interview met een "bruggenliefhebber" uit onze wijk ons toepasselijk.

Wim Brouwer en zijn echtgenote willen allebei graag dingen onderhouden. Ook wil hij mensen motiveren om zich heen te kijken en te houden van waar je woont. Heeft jaren in het HBO-onderwijs gewerkt bij de Driestar in een coördinerende functie op de afdeling Onderwijs en is nu gepensioneerd.

"Als iedereen maar voor zijn eigen huisdeur veegde, zou de hele stad schoon zijn." Deze tekst heeft Goethe ooit verzonnen en die is ook nu nog van toepassing; het staat in de folder "Bruggen Project Gouda", het project dat op initiatief van Wim Brouwer is gestart. Met als slogan "Kom over de brug!" Daarmee geeft hij de opmaat voor een verhaal dat zorg, toewijding en betrokkenheid uitstraalt.

Wim Brouwer heeft een folder gemaakt over het adopteren van bruggen en vervolgens aan Banketbakkerij Van Dijk op de hoek Doelenstraat/Houtmansplantsoen gevraagd of daar foldertjes op de toonbank mochten liggen om aan de mensen mee te geven. Zo kon men lezen over het bruggenproject, dat tot doel heeft de bruggen van de binnenstad in het zonnetje te zetten, zodat die er weer keurig verzorgd bij liggen. Dat komt neer op een paar keer per jaar een grote schoonmaakbeurt, af en toe een schouw, verwijderen van zwerfvuil en beschadigingen melden aan de gemeente. Die doet namelijk het groot onderhoud zoals het schilderwerk en reparaties.



Wim Brouwer geflankeerd door Barend de Mik en Kees van der Niet

Hij heeft jarenlang ongeveer om de zes weken met zijn twee kompanen Barend de Mik en Kees van der Niet "zijn" adoptiebrug onderhouden, de Doelenbrug, in de volksmond de ballenbrug.

Dit is de vaste brug over de gracht langs de Fluwelensingel tussen de Doelenstraat en de Burgemeester Martensstraat. Dit exemplaar dateert van 1930 en is in de Stijl van de Amsterdamse School gebouwd. De heren hadden het geluk precies in het blikveld van banketbakkerij Van Dijk bezig te zijn, zodat er af en toe op gebak werd getrakteerd. Het schoonmaakwerk werd door voorbijgangers ook wel eens aangezien voor uit te voeren taakstraffen en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dit mooie vrijwilligerswerk zou niet zo negatief benaderd moeten worden.

Werken op de brug:

wieden

putsen

soppen

poetsen

schrobben

boenen

sputten

zemen

vegen

Wim en consorten hebben dat bruggenonderhoud vijf jaar gedaan. Daartoe verzocht hij de gemeente gereedschap te leveren en ja hoor, Piet Streng zorgde voor schoonmaakartikelen. Die was destijds wijkchef bij de gemeente en verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar gebied, tevens havenmeester. Op deze manier konden de vrijwilligers een steentje bijdragen aan de gemeenschap.

Maar nu Cyclus de zaak heeft overgenomen van de gemeente, heeft hij er niets meer mee. Vrijwillig in dienst van een particuliere instelling is een brug te ver om maar eens een toepasselijke beeldspraak te gebruiken. Hij benadrukt dat hij dit vrijwilligerswerk met veel plezier heeft gedaan.

Hij heeft contact gezocht met andere mensen om een brug te adopteren. Dat is maar ten dele van de grond gekomen zoals bv. het schoonmaken van de bruggen over de Turfmarkt. Momenteel wordt er waarschijnlijk niet veel meer aan gedaan.

Wel is de overheid op dat vlak bezig geweest: bedrijven worden tegenwoordig aansprakelijk gesteld: tot 100 meter van de eigen omgeving is men verantwoordelijk voor het eigen vuil. Zelf zorgen de bedrijven dat de omgeving schoon blijft. Dat is dus wel een pluspunt.

Om mensen zover te krijgen zelf rommel op te ruimen, is moeilijk. En de controle hierover kost handen met geld.

Op zaterdag zijn wel eens een groot aantal jongelui in gele hesjes de rommel in het park komen opruimen. Maar omdat de groep te groot is, loopt dat soms fout: ze gaan met elkaar lopen grappen en de begeleider kan met een vuilniszak er achteraan gaan. Maar de wijk zag er veel schoner uit.

Wim Brouwer is trots op de geplaatste naam-bordjes op de bruggen, waarvoor hij zich heeft sterk gemaakt. In overleg met de gemeente zijn

er plannen gemaakt de Blekersbrug te renoveren, functioneel en zakelijk naar het voorbeeld van de Amsterdamse School. De gemeente heeft daartoe gelden vrijgemaakt voor verbeteringen. En nu is het een plaatje geworden. Ook daar komt nog een naambordje bij.

Door leerlingen van Wim is een gevelsteen gemaakt, die naast zijn voordeur aan het begin van het Van Bergen IJzendoornpark prijkt, met als opschrift: "De mensch die zeilt zijn koerse wel, die God neemt tot zijn metgezel." En daar hoeven we niets meer aan toe te voegen.