

## VAN STRIJENSTRAAT

---

Al op heel oude kaarten van Gouda is de straat getekend. Zie bijvoorbeeld de kaart van Van Deventer van omstreeks 1562. En de kaart van de bekende cartograaf Blaeu van 1649. Blaeu merkte destijds op dat er in Holland geen plaats te vinden was waar jonge bomen beter groeiden dan langs de buitensingels van de stad (bron: Duizend Jaar Gouda, een stadsgeschiedenis 2002). De straat lag in een gebied van (sier)tuinen en kwekerijen. Toen werd de straat nog Winterdijck genoemd.

In 1903 is bij raadsbesluit het deel tussen de Kattensingel en de Piersonweg Van Strijenstraat genoemd. Dit is een vernoeming naar burgemeester Willem van Strijen (1687 – 1768). Deze burgemeester is bekend van het pand aan de Westhaven 52. De oorspronkelijk 3 koopmans-

woningen zijn door hem destijds verbouwd tot een stadspaleis.

Het deel van de straat dat loopt van de Piersonweg tot aan het Van Bergen IJzendoornpark heeft pas op 29 mei 1961 de naam Van Strijenstraat gekregen. In een groot deel van haar geschiedenis als Van Strijenstraat heeft de Goudsche Machine Fabriek een rol gespeeld. Hierover meer in deel 2 van de Van Strijenstraat in een volgende wijkkrant.

Dit keer een ingezonden stuk van mevrouw de Pater, die het grootste deel van haar leven doorbracht op Van Strijenstraat nr.24. En een interview met de huidige bewoners van haar woning.

Veel leesplezier!



*van Strijenstraat*

### **VAN STRIJENSTRAAT 24**

*door mevr de Pater*

De van Strijenstraat, was vroeger een heel gezellige straat: ik heb er ruim 54 jaar gewoond, op nummer 24. 24 en 26 waren grote huizen, en de mooiste huizen van de straat. Aan de overkant waren ook huizen. Ik weet nog dat er 2 wasserijen waren, Barendse en Jaspers. Er was toen in die tijd nog veel naaste liefde er waren alleenstaande, als die ziek waren liep me moeder ze achterna. We hadden gezellige burens niet dat we elkaar overliepen, als er wat was hielpen we elkaar. Ik stond in de winkel dan zei tante Sien de Jong die woonde naast ons. Annie ik heb, jou buitenboel, maar gelijk meegenomen. De huizen aan de overkant zijn afgebroken daar kwam de machinefabriek, die is na jaren weer afgebroken, heel heel jammer dat alles dan maar in het wild groeit, als ik er door loop kijk ik altijd naar het zolderraampje waar ik jaren heb geslapen. Hij is de laatste tijd erg achteruit gegaan heel heel jammer. Ik heb nog en paar jaar in de Jan Luitenstraat gewoond. Nu woon ik al 2 jaar bij Huize Winterdijk een fijn huis. 7 mei is het open dag dan komen jullie maar kijken.

Met groeten van Johanna de Pater  
Winterdijk 8-7  
2801 SJ Gouda

### **WIE WONEN ER NU IN DE VAN STRIJENSTRAAT NR 24?**

*door Wilma Neefjes*

Nadat ik van mevrouw De Pater het artikel had ontvangen over haar vroegere woonhuis aan de Van Strijenstraat 24, was ik nieuwsgierig naar de huidige bewoners. Wat vinden zij van hun huis en de straat? Linda, Arjan, 2 kinderen en de hond wonen er pas een maand. Ze komen uit Schoonhoven. Daar hadden ze een huis met een kleine tuin. Omdat ze graag een grotere tuin wilden hebben, zetten ze hun woning te koop. Het ging onverwacht snel. Daardoor moest er op heel korte termijn (tijdelijke) woonruimte komen. Er werd een huurwoning gevonden in Stolwijk. Toen ze daar weer uit moesten, ontstond er een probleem. De woningbouwvereniging in Stolwijk gaf aan dat ze niet voor een huis in aanmerking kwamen omdat ze er nog tekort woonden. In Schoonhoven wezen ze hen door naar Stolwijk, daar woonden ze nu toch? Een advertentie in de Lekstreek bood uitkomst. Van Strijenstraat 25 werd te huur aangeboden. Linda was direct verkocht door de sfeer in de woning. Orginele deuren, twee schouwen, ... . De beslissing was snel

genomen. Ze hebben nu in ieder geval voor een jaar een dak boven hun hoofd. Met het eerste recht van koop als de eigenaar besluit om de woning te verkopen.

Een leuke vrije tuin met een prachtige blauwe regen. De zandbak wordt net in elkaar gezet als ik langs kom. Nog maar kort dus in de wijk, maar het bevalt goed. Slapen gaat nog niet helemaal. De vloeren lopen erg scheef en dat is even wennen. Ideaal een goede supermarkt op loopafstand, vindt Linda. Arjan maakt het niet veel uit. Hij pakt toch meestal de auto. Ook handig dat de stad zo dicht bij is. Ze moeten nog op zoek gaan naar een lagere school voor de oudste. Volgend jaar gaat ze naar groep 3. Tot de zomervakantie pendelen ze heen en weer naar Schoonhoven.

Het speeltuintje in het park hebben ze al gebruikt. Het zou leuk zijn als er ook een schommel bij kon komen. En kan er niet iets op het terrein voor de deur? Een trapveldje met een doel. Nu vooral voor pappa, maar in de toekomst ook voor de kinderen.

Op mijn vraag of zij nog meer wensen hebben m.b.t. voorzieningen komt de vestiging van een buurthuis ter sprake. Vooral in de winter als buitenspelen niet aantrekkelijk is voor 2 uurtjes op woensdagmiddag. Vroeger hadden ze in de buurt bijvoorbeeld Sinterklaasfeest, knutselmiddagen waar je voor een kleine bijdrage gebruik van kan maken.

Voorlopig wonen ze hier naar hun zin en kijken ze in de buurt rond naar een woonhuis. Aan deze woning lijkt te veel moeten gebeuren als ze het helemaal naar hun zin willen maken.

Welkom in onze wijk Linda en Arjan en bedankt voor het gesprek.



Van Strijenstraat 24 - 26