

Mag ik mij even voorstellen Piet IJsselsteijn, wijkteamlid. In dit stukje wil ik proberen het belang van een wijkteam duidelijk te maken. Ondergetekende is een geboren en getogen Rode Dorpenaar 57 jaar jong. In deze 57 jaar is er veel veranderd in de maatschappij en onze woonomgeving.

#### *Vroeger.*

We gaan terug naar de jaren 50. Als je in de Noorderstraat stond, nu Ferdinand Huyckstraat, was er tot aan de spoorlijn praktisch geen bebouwing. Geen blokjeswoningen, scholen, rusthuizen ed. Alleen maar tuinen, boerderijen en polder. Waar nu de blokjeswoningen staan aan de Winterdijk waren volkstuinten. De bewoners van het Rode Dorp maakten hier veelvuldig gebruik van. Er kwam zoveel groente en fruit vanaf, dat in de Parkstraat 2 groentewinkels ontstonden. Een derde winkel een tabakszaak van de fam. Kabout heeft dit volgehouden tot in de jaren 60. Het land van Gouwestein werd gebruikt door Tol, een groenteboer, op de Kattensingel. 's Avonds werden hier zijn paarden op het land losgelaten na een dag arbeid voor de groentekar. De villa's van familie van de Post staan op het grondgebied van tuinder Kool, dat was een plantenkweker. Als jonge knaap kon je daar na schooltijd een paar centen verdienen.

#### *Spelen in de wijk.*

Langs de Winterdijk stonden verschillende boerderijen en 6 woningen nu nog steeds. In de laatste woning woonde een broodvisser, zijn viswater begon in de Winterdijk tot aan Wadinxveen. Er was hier geen noemenswaardige bebouwing alleen maar ongerept polderlandschap. U zult zich wel kunnen voorstellen dat wij een perfecte jeugd hebben gehad, veel ruimte en vrijheid. Voetballen kon je overal. Het plein achter de Ferdinand Huyckstraat, altijd een vlak terrein (Koolas), hier kon je perfect voetballen zolang je niet onderuit gehaald werd. Bij boer Abé op zijn land grenzend aan de Majoor Fransstraat Grasland. Of het veldje achter de 3 Notenbomen grasland, zwemmen in de Nieuwe Gouwe. Er werden zelfs duikplanken gemaakt. Er waren geen vangrails en weinig verkeer. Schaatsen aan de Winterdijk. Je schaatsen onderbinden en in een ruk naar Boskoop kunnen schaatsen. Als je met een groepje jongens van dezelfde leeftijd in zo'n buurt bivakkeert, werd er ook wel eens kattenkwaad uitgehaald. Een fuikie lichten van Tom de broodvisser. Je te goed doen aan aardbeien, bramen en radijs van de volkstuinten. Spelen bij het trafogebouw. Trafohuis afgezet met hekken en prikkeldraad, maar dat was nu juist het mooiste, iets doen wat niet mag. Als je dan werd gepakt door de politie moest je op woensdagmiddag op het politiebureau fietsen komen schoonmaken. Tegenwoordig heet zoiets

een taakstraf. Mening politieagent reed donderdag op een keurige blinkende fiets rond ge-poetst door de jeugd van het Rode Dorp.

#### *Het wijkteam.*

Allemaal leuk en aardig hoor ik u denken, maar wat heeft dit met het wijkteam te maken. Ik denk het volgende. De speelplekken in onze wijk zijn nu al zeer pover en na verwachting wordt dit alleen maar minder. Er staat veel te gebeuren in onze wijk op 7 à 8 locaties moet er herbouwd worden. De gemeente en projectontwikkelaars richten zich steeds op een klein stukje van onze wijk, 3 Notenboomen, Gouwestein, Rode Dorp enz. Hiermee bereik je geen optimaal resultaat vindt het wijkteam. Je kunt het ene project niet los zien van het andere. Maak nu voor onze wijk een al geheel plan en vergeet die postzegelbebouwing. Maak in goed overleg met de bewoners een masterplan voor de gehele wijk, waarin je alles zo optimaal mogelijk op elkaar afstemt. Wat willen we en waar en hoe kan dat het beste worden ingevuld.



*Piet IJsselsteijn*

Een klein voorbeeld. Het Rode Dorp. Momenteel staan hier 69 woningen. Deze worden gesloopt en herbouwd; prima. Hoogvliet moet verdwijnen volgens de gemeente. En van Volksbelang moet het trafogebouw worden gesloopt. De dan vrijkomende grond wordt bij het nieuwe te bouwen Rode Dorp getrokken. Er komen ±120 woningen voor terug. (Dat is veel) Met de huidige parkeernormen zullen dat ±192 parkeerplaatsen moeten worden. Waar moet de jeugd gaan spelen, misschien als er toevallig een parkeerplaatsje vrijkomt, dat we daar een tafelfootbalspel neer kunnen zetten, maar dan houdt het wel op.

Een veel gehoorde opmerking is dat van de jeugd van tegenwoordig niets terecht komt. Dat is mijn inziens onzin, de jeugd van nu is echt niet anders dan 50 jaar geleden, maar we moeten ze wel de gelegenheid geven zich te ontplooiën. Dit moet een opdracht worden voor het wijkteam Nieuwe Park. Er voor zorgen dat over 50 jaar iemand een stukje schrijft en kan zeggen: ik heb een fijne jeugd gehad in het Nieuwe Park.

Het wijkteam bestaat momenteel uit een paar zeer enthousiaste mensen, maar er zijn er veel te weinig. We zoeken versterking en wat ik per-

soonlijk zeer belangrijk vind, goed verdeeld over de gehele wijk. Moet je hier voor gestudeerd hebben om mee te doen in zo'n wijkteam? Nee, je moet goed kunnen luisteren wat anderen te vertellen hebben en vaak zijn de simpelste oplossingen het doeltreffendst. Kom op mensen zet je in voor een prachtige wijk Nieuwe Park en laat je stem horen. Een vaak gehoorde opmerking is ze doen er niks aan. Wie is ze? Dat ben jij. Jij kan meewerken tot het totstandkomen van een beter Nieuwe Park. Reageer op dit stukje.