

Ook nu weer laten we een bewoner van de Van Swietenstraat aan het woord, bewoonster moet ik eigenlijk zeggen, want het gaat om mevrouw E.H.S. van Strij de Regt-Martens. Ik mag Liesje zeggen (zij tegen mij trouwens ook), ondanks haar respectabele leeftijd van 85 jaar. Ze woont geheel zelfstandig naar genoegen het hoekhuis in de Van Swietenstraat, hoek Van Beverninghlaan, wat aan de zijkant uitziet op het Van Bergen IJzendoornpark.

### **Verhuizing**

Ongeveer dertig jaar geleden is het echtpaar Van Strij de Regt in dit huis komen wonen. Maar eerst woonden ze heel leuk op de Kattensingel, waar nu de Amrobank gevestigd is, naast de familie Bouwmeester van de Goudsche Verzekeringen. Toen die huizen zo'n 35 jaar geleden werden vervangen door appartementen, verhuisde het echtpaar van Strij de Regt naar Schoonhoven, alwaar ze het twee jaar hebben "uitgehouden". Mevrouw was meer hier dan daar, onder anderen om te bridgen en te tennissen. Ze wilde graag terug naar Gouda, maar haar man vond het best in Schoonhoven. Eindelijk ging hij overstag: hij wilde ook wel terug naar Gouda, maar alleen als het de Van Swietenstraat was, anders niet. In die tijd woonde op de andere hoek aan de Van Beverninghlaan dr. Van der Wiel, collega-zenuwarts en evenals De Regt verbonden aan beide Goudse ziekenhuizen. Als De Regt dienst had moest hij volgens zijn contract in Gouda slapen: Schoonhoven was te ver om in spoedeisende gevallen snel in het ziekenhuis te zijn. Er werd een mooie regeling getroffen: als Van der Wiel in zijn huis in Spanje was, deed De Regt

dienst vanuit diens huis aan de Van Beverninghlaan, tot plezier van zijn echtgenote. Van der Wiel kon bij wijze van spreken niet vaak genoeg weg zijn. Mevrouw vertelt: "Laat nou net in die periode heel toevallig om de hoek dit huis te koop staan, ik heb geen moment getwijfeld of we het moesten kopen. Mijn man ging meteen akkoord en de koop was snel gesloten." Waar eerst de bouwer Nederhorst had gewoond en daarna ir. Smeding, kwamen de heer en mevrouw Van Strij de Regt te wonen. Dat moet rond 1974 geweest zijn, precies weet mevrouw dat niet meer.

### **Verbouwing**

Mevrouw De Regt herinnert zich nog dat ze drie maanden op kisten hebben gezeten toen de benedenverdieping helemaal werd uitgebroken. Achterin de huiskamer was eerst een bar met vreselijke groen-geel-blauwe kastjes en allemaal witte kastjes langs de muren, de glazen kamerdeur werd van ondoorzichtig glas voorzien vanwege de patiënten, die er langs liepen en er kwam een poortje in plaats van een klapdeur naar de keuken. Het schrootjesplafond dat er nu zit, is inmiddels het vierde plafond, dankzij de gouden handen van "Jozef de timmerman". Waar eerst parket op de vloer lag, zit nu vaste vloerbedekking. De oude gashaard is gesloopt en vervangen door een open haard. Aan de achterkant is een schuifpui geplaatst, die uitkomt op een tuin van bescheiden afmetingen. Mevrouw vindt het nog steeds jammer dat een van de vorige bewoners het glas-in-lood uit de ramen heeft gehaald. Dat had nou juist niet vervangen hoeven te worden.



"Sweet Home"

**Praktijk aan huis**

Na zijn pensionering is dr. De Regt thuis begonnen met psychiatrie. Boven was de wachtkamer, de spreekkamer en de assistentekamer. Het leuke was, dat hier de tijd werd genomen per patiënt. Sommige patiënten kwamen na behandeling beneden om het hoekje kijken of zijn echtgenote thuis was.

Een oude patiënt had een smederij en als laatste actie maakte hij voor zijn dokter een smeedijzeren opschrift voor de gevel van het huis: Swiet Home, met een kwinkslag naar de Van Swietenstraat, en dat je hier prettig voelde.

**Activiteiten**

Dr. De Regt is 11 jaar geleden helaas overleden. Mevrouw woont nu samen met Peter: dat blijkt de poes te zijn, die even uit logeren is.

Ze heeft nog een aardig vol programma: bridgen, kegelen, bijeenkomsten van de rotary-inner wheel (damesafdeling van een serviceclub in Schoonhoven) bijwonen. In Waddinxveen wordt ze nog steeds uitgenodigd bij evenementen van de past-rotarians. Sinds ze weduwe is speelt ze elke zondagavond scrabble met een vriendin uit het park. Tennissen heeft ze nog tot haar 78<sup>ste</sup> gespeeld, maar vond het toen welletjes. Ze had veel contact met de oudste bewoonster in de straat, die anderhalf jaar geleden op 90-jarige leeftijd is overleden. Die vriendin

heeft 64 jaar in hetzelfde huis gewoond en haar zoon woont er nog. Het is een enorm gemis dat zij er niet meer is.

**Parkeren**

Mevrouw De Regt is blij dat ze nog kan autorijden. Net als haar buurman heeft ze er veel ellende van ondervonden, dat de straat hele dagen vol stond met geparkeerde auto's. Haar eigen auto kon ze nauwelijks kwijt. Haar man zat dat destijds zo hoog, dat hij een creatieve oplossing gevonden dacht te hebben voor het parkeerprobleem: hij verfde zelf de stoeprand voor zijn huis geel om daar zijn auto te kunnen zetten. Die vlieger ging echter niet op, want hij kreeg het bevel van de politie om zijn auto daar weg te halen en/of de stoeprand weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Maar het idee was leuk.

Nu worden er parkeeronthefingen uitgedeeld aan de bewoners, waar je per jaar voor betaalt.

**Tot slot**

Al met al is er steeds nog van alles wat mevrouw Van Strij de Regt bezig houdt; ze heeft nog altijd veel dingen om handen en ze hoopt nog heel lang zelfstandig in de Van Swietenstraat te wonen, haar geliefde straat.