

De heer G.C. van Eijk is het vierde geslacht van de later zogenoemde N.V. Kaashandel Maatschappij "Gouda" en oud-Crabethstraatbewoner, geboren in een huis op de Kattensingel als zoon van de kaashandelaar van Eijk.

In 1870 begon zijn betovergrootvader Jan Leendert van Eijk in de Naaierstraat. Rond 1889 werden de panden aan de Kattensingel aangekocht, en verhuisde het bedrijf.

In 1911 werden ook nog wat aangrenzende percelen bijgekocht en zo ontstond een groot terrein van circa 1 ha. waarop een kaaspakhuis, een smelterij en een kistenmakerfabriek (voor het verpakken van de kazen) stond. In de Eerste Wereldoorlog werd de kistenfabriek gebruikt om er Belgische vluchtelingen in onder te brengen, later verhuisden zij naar de Graaf Florisweg. Ongeveer in 1915 werd aan de achterzijde het kantoorgebouw gebouwd, toen liep daar de Jan Verzwollewetering nog, en er was een brug richting de van Beverninghlaan. Het huis van de dierenarts op nummer 12 stond er toen nog niet, en in 1921 werd daar de Boskoopse Bloemententoonstelling gehouden waar ook het Koninklijk Huis werd vertegenwoordigd.

Na de Eerste Wereldoorlog was van Eijk de grootste particuliere kaashandel van Nederland. In die tijd waren er nog echte winters, de boten van de kaashandel echter hielden het water zolang mogelijk open om hun waar te kunnen exporteren. Maar als dan zelfs de schotsen vast vrozen, moesten ze wel stoppen. Man en materieel werd dan ingezet om de Kattensingel weer glad te maken met de schaven van de kistenmakerij en met een heleboel mannen ervoor werden de schotsen afgeschaafd, zodat er schaatswedstrijden op het ijs konden worden gehouden.

Toen in 1938 de Jan Verzwollewetering werd gedempt werd dit de fietsingang vanaf de Crabethstraat, de fietsenstalling was namelijk aan de achterzijde, het 'straatje' was toen eigendom van de kaashandel. Het poortje bij de ingang van dit straatje had nogal wat voeten in de aarde. De toenmalige burgemeester James, bewo-

ner van de Crabethstraat (2), was het niet eens met het ontwerp van de architect.

Uiteindelijk bepaalde hij hoe het moest worden, en het muurtje met daarop de uitgehouwen letters KAASHANDEL (naast Crabethstraat 41) staat er nu nog. Het straatje werd er door dhr. Versluis, toen bewoner van nr 41, bijgekocht. In de Tweede Wereldoorlog werd er in de kaashal tabak geteeld want daar was een enorm tekort aan, en de buurman aan de Kattensingel die een sigarenzaak had kon dit goed gebruiken. Na de oorlog werden in 1948 de aandelen van de firma verkocht. In de vijftiger jaren kwamen zij in eigendom van de NCZ (Nationale Coöperatieve Zuivelcentrale). Rond 1970 krijgt de kaashandel zijn uiteindelijke gezicht: een lelijk recht toe recht aan gebouw niet passend in het beeld van de Kattensingel.

Dhr. G. Paul is de volgende eigenaar van de kaashandel.

De Blaauwe Haan echter is nog steeds eigendom van de familie van Eijk, zij lieten de oude namaken en sindsdien prijkt hij weer boven de ingang van de kaashandel.



*De heer van Eijk*